

28-02-2003

Judoka Pieter en ballerina Virginie zijn twee Sint-Andreastieners van 14 met pit en lef

# „In iedere buurt hoort een jeugdlokaal”



*Twee tieners van 14 met pit en ruggengraat die zich bijzonder goed thuisvoelen in het Sint-Andreasinstituut, maar persoonlijkheid genoeg hebben om hun een elgen weg te gaan in woord en daad. Zo is Pieter Goudeseune een judoka die van sportieve wanten weet... en als KSA-Meeuwennester vriendschap in sociale termen vertaalt. Virginie Dejonghe is een niet naast te kijken blondine die als jeugdige ballerina al heel fraai grand écart en pointes weet te bedwingen. Zonder daarbij als jonge meid het stappen met vrienden te verwaarlozen. Of het klinkt of botst, wij voelden ons weer heel jong bij Pieter en Virginie. (Foto ET)*

Men kan er niet meer naast kijken : jonge mensen zetten naar buitenuit veel feller dan vroeger hun zeg in de verf. Deze stelling staven ook twee tieners van 14 uit het Oostendse Sint-Andreasinstituut. Virginie, enig kind van Dirk Dejonghe, industrieel ingenieur, en Christel Verhelst, bedrijvig in het H. Serruysziekenhuis, uit het volgens haar kleine maar leuke Zandvoorde. Haar hobby's kunnen tellen : al tien jaar volgt ze 2 uur per week ballet en minstens evenlang hiphop ; ze stapt en bezoekt cinema met vrienden en verkwist veel geld met het sms'en. Pieter, zoon van Rita Sanders, laborante, en bediende Jacques Goudeseune is woonachtig in Oostende. Als amper zevenjarige werd Pieter lid van Ostend Judo Club en KSA-Meeuwennest. Goed bij stem heeft hij al een drietal jaar geen moeite met bemols en kruisen bij het Sint-Andreasschoolkoor. Soms lokt het leeraarsberoep hem aan, al weet hij het allemaal toch nog niet zo zeker...

Virginie Dejonghe en Pieter Goudeseune volgen allebei les aan het Sint-Andreasinstituut. Virginie heeft vooral een *dada* voor wiskunde, terwijl Pieter de richting Latijn-Grieks als een bijzonder goede background beschouwt.

— **Wat lag je niet in de lagere school en wat wel ?**

— **Virginie :** „Huiswerk lag me niet, daarvoor keek ik ergens te graag televisie. Thans doe je alles op school en ben je thuis vrij. Ik hield van de Franse taal, al hou ik het vandaag wat meer van het gemakkelijker Engels. Al zit wiskunde in 't bovenste schof.”

— **Pieter :** „In het eerste studiejaar geraakte ik gemakkelijk aan goede punten. Vooral zwemmen en wiskunde boeiden mij.”

**Overdrijft men niet met het leerpakket ?**

— **Virginie :** „Het is je gaden op tijd te beginnen studeren, goed je studieboek te lezen en hiervan een samenvatting te maken. Op dit moment moet alles bij me liggen, uitgenomen chocoladereepjes !”

— **Pieter :** „Ik vind dat men niet overdrijft. Je hebt nog altijd de keuze omtrent wat je al dan niet wilt studeren. Zo vind ik de 2 uur supplement voor Latijn-Grieks niet overdreven. Ik koos ervoor en vind het een fantastische background voor

andere talen. Studeertaktiek ? Al lezend maak ik op een blad papier een korte samenvatting van de leerstof. Zoiets doe ik thuis, waar het muisstil moet zijn... en zelfs mijn geliefde muziek dan uit de boze is.”

---

## „Latijn-Grieks is een fantastische background”

---

— **'t Leven na de school...**

— **Virginie :** „Als muzikale must gelden op het huidig ogenblik R&B en HipHop : klinkt reuze en leent zich voor een lekkere dans. Al tien jaar oefen ik klassiek ballet. Met verharde pointes of spitzen op de teenpunten dansen, kan wel veel pijn doen. Foltering die je evenwel leert bedwingen. Ik doe trouwens mee aan competities en behaalde in HipHop zelfs al een eerste prijs. Reizen ? Turkije kwam mij op dat gebied 't aardigst over.”

— **Pieter :** „Ik zing als tenor in het Sint-Andreaskoor, maar zou ook wel graag piano of gitaar leren. Anderzijds is judo nu al acht jaar mijn favoriete sporttak. Ik heb eveneens al een half jaar bij de KVO-duitjes gevoetbald. Waar mijn ouders me aanraadden om toneel te spelen, zag ik het evenwel niet zitten om aan dictie te beginnen. Het Spaanse Tarragona bleef me als reis bij : de

volledige Romeinse geschiedenis ligt daar voor je neus. Al ga ik evengraag mee op kamp met KSA-Meeuwennest !”

## Drugs en alcohol

— **Cocaïne zou vermoeidheid, honger en slaap onderdrukken en terzelfdertijd zelfvertrouwen de lucht inzwiepen...**

— **Virginie** : „Ik ken jongeren die het gebruiken. Ik maan mezelf aan me aan zoiets niet

te doen. Via tijdschriften wordt iedereen immers voldoende gewaarschuwd voor de nefaste gevolgen van een dergelijke verslaving. Zelfs voor een gewoon sigaretje ben ik niet gewonnen.”

— **Pieter** : „Ikzelf rook helemaal niet. Al wordt er overal nogal gepaft. Toegegeven dat menigeen er niet aan weerstaat en het jointje als noodzakelijk kwaad aanziet. Zelfs bij de KSA zijn er enkelen die het

kankerstaafje niet kunnen missen.”

— **Wat zeggen pint en dans ?**

— **Virginie** : „Bij een jongerentreffen in *De Kim* zou ik me wel eens een Kriekske veroorloven. Al heb ik eigenlijk geen alcohol nodig om mij te amuseren. Mijn ouders drukken me immers op het hart in alle omstandigheden steeds mijn verstand te gebruiken.”

— **Pieter** : „Ik kan een pint-

je aan. Al ga ik heel weinig uit. Ik doe graag een dansje, al is *De Kim* mij totaal onbekend.”

— **De magie van 't beeldscherm...**

— **Virginie** : „Bij de Pfaffs trok hun manier van leven mij wel aan. Koen Wauters vind ik een mooie man, maar voor de rest kan hij mij niet boeien. K-3 is dan weer té commercieel gericht en Big Brother is voor mij een alternatief als er niets anders op de televisie is. Eigenlijk altijd hetzelfde kwam het derde seizoen mij wel heel afgezaagd over.”

— **De dag- en weekbladen...**

— **Pieter** : „Ik vind dat die eventuele oorlog in Irak weer tamelijk wordt opgeblazen. Langs de ene kant ontpopt Amerika zich in heel goede zin, maar vallen anderzijds regelmatig met slechte dingen uit de toon. De pest heb ik aan de show die opgevoerd wordt rond Hollywoodsterren die of trouwen of scheiden... of weer met een ander in zee gaan.”

— **Virginie** : „Er worden nogal veel dingen opgeblazen terwijl roddels nooit veraf zijn. Mij stoort het bijzonder als Betty weer eens in *Story* staat ; ofwel gaat trouwen of heeft ze een borstvergroting ondergaan ; allemaal dingen die mij geen barst kunnen schelen. Of premier Verhofstadt die als fietser wordt aangereden, waarbij zijn gebroken been levensgroot in de pers wordt uitgesmeerd... Meewarig als je weet dat dodelijke ongevallen met kinderen het veelal met een heel wat kleiner verslagje moeten stellen.”

— **Hoe Vlaams en royalistisch zijn jonge mensen ?**

— **Pieter** : „Ik weet niet waarom wij zo'n hoop geld aan Wallonië zouden moeten geven. Er zijn genoeg mensen werkloos in Vlaanderen. Laat de Walen hun plan trekken, wij zullen ons hier wel redden. Dat de leden van het koningshuis bij ceremoniën lintjes gaan knippen, volledig akkoord. Ik snap evenwel niet waarom de Staat daarvoor honderden miljoenen in een jaar moet uitkeren. Ik vind het hele gedoe wat opgeblazen...”

— **Virginie** : „Als ik zie hoe klein ons landje op de wereldbol is, trek ik mij de Vlaamse en nationale kwesties zo erg niet aan. Dat neemt niet weg dat ik graag in België woon. Wat dan ook niet uitsluit dat ik later wel graag in een warm buitenland zou willen gaan wonen. Mama kijkt altijd naar *Royalty* op tv, iets wat mij minder interesseert. Maxima vind ik evenwel een toffe die haar jongzijn uitstraalt, terwijl Mathilde al te klassiek overkomt.”

— **Niet omheen te kijken**

— **armoede op de wereld ?**

— **Virginie** : „Als ik echte armoede zie op de tv, begin ik altijd te wenen. Papa zegt dan dat armoede deel uitmaakt van het leven. Allemaal goed en wel, maar ik vind het toch zo hemels jammer.”

— **Plek voor de jeugd**

— **Houdt het stadsbestuur voldoende rekening met gaan en wandel van de jeugd ?**

— **Pieter** : „Per buurt zou er een lokaal moeten zijn waar jongeren kunnen naartoe trekken om, zonder te betalen, gezellig samen te zijn. Wat heb je hier op Stene ? Een viertal cafeetjes voor oude mensen en 't is alles hé. Voor geborgenheid moet je direct naar de stad.”

— **Virginie** : „Als 14-jarige ben je nog niet oud genoeg om echt uit te gaan. Dus missen we een stek waar je gewoon met leeftijdsgenoten kunt zitten, iets drinken en een babbelje slaan. En terwijl weten je ouders waar je zit. In Zandvoorde is er echt niets te doen...”

— **Hoe gelukkig zijn jullie vandaag ?**

— **Pieter** : „Ik ben heel content. Af en toe ga ik met luchtdrukpistool en verfballetjes paintballen met de KSA-vrienden. Als judoka ben ik al een paar keer schoolkampioen van Oostende geweest en eindigde daarbij vorig jaar als tweede in West-Vlaanderen. Ultieme wens : ik zou graag leraar worden in het middelbaar onderwijs.”

— **Virginie** : „Mijn examens werden beloofd met goede punten en ik heb vriendinnen waar ik heel goed mee overeenkom. Ik amuseer mij en kan me als tiener goed uitleven. En ik heb een vriend, Sven.”

— **Je houdt van kindjes...**

— **Virginie** : „Ik hou van kindjes en zou er later wel een drietal willen hebben. Ze brengen leven in huis. Ik vind het jammer dat ik maar enig kind ben. Veel mensen vinden dat kinderen je vrijheid weg nemen, welnu ik zou dat er wel voor over hebben. Samenwonen trekt me meer aan dan trouwen : het huwelijk vind ik — met wit kleed en duiven ! — zo'n opgeblazen ceremonie...”

„Ik heb de pest  
aan de show  
die wordt  
opgevoerd rond  
Hollywoodsterren”

Het grote leven door een tienerbril

# „De ooievaar is gewoon een trekvogel”

Jonge mensen blijken almaar beter te weten hoe het grote leven in mekaar steekt. „Toch maar normaal”, vindt Virginie, „want op de speelplaats zijn de oudere leerlingen hierover in 't lang en in 't breed bezig...” „Dat niet de ooievaar de baby's brengt, weten we al heel lang hoor”, grapt Pieter. „Of denk je dat zoiets in de kinderwereld niet ter sprake komt?”

**In 2001 waren er in ons land 5.600 tienermeisjes zwanger... Hoe sterk of hoe zwak staan tieners vandaag in de niet altijd propere wereld?**

— **Virginie**: „Ik trek mij daar niet zoveel van aan en laat gewoon alles op me afkomen. Op de televisie vernemen je natuurlijk al het verschrikkelijke dat aleens gebeurt: maar als zich dat niet bij jou afspeelt, raakt dit jou ook niet echt. Ik heb voorlopig geen schrik dat me zoiets zou kunnen overkomen. Met het geval Dutroux in het achterhoofd geldt de stelregel evenwel om niet met vreemde mensen mee te gaan.”

— **Pieter**: „Men wil jon-

geren af en toe wat té veel beschermen. Bovenmatig bemoeieren op taal en kledij, zint ons niet. Dat men ons, jongeren, toch ook een zekere vrijheid gunt alstublieft.”

— **Scheidingen worden almaar meer een gezinsmatige alledaagseheid...**

— **Virginie**: „Mijn ouders zijn 15 jaar getrouwd, maar ik heb vriendinnen die er onder lijden dat hun ouders gescheiden zijn. Ze zien hun papa maar om de 14 dagen voor een weekeind. Goeie kameraadjes die bij mij thuis komen, zien hoe goed ik met mijn vader omga, terwijl zijzelf hun papa amper kennen. Al vind ik wat voortdurend twistende en scheldende ou-

ders nu ook niet het einde zijn voor een kind...”

— **Pieter**: „Vrienden die dat thuis meemaakten, spreken daar niet graag over. Ik kan me voorstellen dat zoiets heel moeilijk en ambetant voor iedereen van het gezin moet zijn. Maar wat wil je: als het niet meer gaat, kun je toch niet vasthouden aan een kapotte relatie...”

— **Liefde: hoe vullen jullie die warme genegenheid tussen twee mensen in?**

— **Virginie**: „Ik geloof heel erg in de liefde. Eigenaardig hoe gewone vriendschap langzamerhand in die richting kan groeien. Bij het gadeslaan van getrouwde mensen, kun je als jonge buitenstaander vaststellen wát het is *mekaar te hebben*. Bij mijn eerste kus was ik tien jaar.”

— **Pieter**: „Ik geloof in iedere geval in liefde. Dat *bijzondere* dat je voelt voor iemand die meer is dan een gewone makker. Ja, ik heb al eens een meisje graag gezien. Mijn eerste zoen? Na 11 prille lentes aan een niet naast te kijken brunetje...”

Hemel, hel, God... en de paus

## „Er zal wel iets zijn na de dood”

Kan je godsdienstige kernmerken aankaarten bij twee jonge mensen, die allebei school lopen in het Oostendse Sint-Andreasinstituut? Ook over hemel, hel, God en de paus spreken Virginie en Pieter vrank en vrij.

**Virginie** : „Ik ben gedoopt en raakte er tijdens mijn opgroei van overtuigd dat er hier boven nog iets is en er na de dood nog wat te gebeuren valt. Die verhalen over Jezus en de zee die plots opensplijt komen mij echter niet geloofwaardig meer over. Wat de paus betreft, vind ik die brave heer op dit moment wel aan de heel oude kant...”

— **Pieter** : „Ik geloof dat er nog iets is na de dood. Iets wat niet geldt voor smoesjes over *rijstpap met zilveren lepeltjes in de hemel...* Ik vind de paus veel te oud om die veel omvattende post uit te oefenen. Drie keer per jaar woon ik nog een mis bij.”

— **Clijsters en Henin verdienen 7,5 miljoen oude franken in de halve finale van een tennistornooi. Ook bij voetbal, basketbal en wielrennen verdienen de sporters gigantische bedragen. Wat denken jullie daarover?**

— **Virginie** : „Ze doen er veel voor, al zullen heel veel mensen zoets in hun hele leven nooit kunnen bijeen scharrelen. Tegenover de armoede in de wereld stoot dit toch wel tegen de borst.”

— **Pieter** : „Naast de euforie van de sportmiljonairs zouden atletiekers en veel andere sporters, gewis een pak meer mogen krijgen. Want hun voorbereiding en overgave moet niet onderdoen voor de efforts van Kim, Justine en Williamsisters...”