

# familiekroniek

§ Op dinsdag 15 januari 1991 waren dhr Victor Antierens en mevr. Elza Joos vijftig jaar gehuwd en dit heuglijk feit werd ingezet met een jubelmis op zaterdag 26 januari 1991 in hun parochiekerk St.-Antonius, Vuurtorenwijk, Oostende, om 16u30 .

Victor, geboren te Milford Haven in 1905, werd visser op vader's schepen en woonde jarenlang in de ,eerst Kleine Kaaistraat, later Paster Pypestraat, recht over de ingang van de school.

In 1938 kwam de jonge man in kennis met Mej. Elza Joos, geboren in 1922, en ontstond een idylle tussen de jongelui. Wereldoorlog II gooide stokken in de wielen en beiden vertrokken met vader's schip naar Brixham, Engeland, waar de jonge mensen huwden op 15 januari 1941.

Het huwelijk werd gezegend met vijf kinderen, 1 meisje en 4 jongens. De jongens Roland, Roger en Etienne brachten, na vader vóór de oorlog, de naam Antierens terug op school, nog later gevolgd door de kleinzoons Pa-

trick en Guy. In 1965 stopte Victor het varen en werd ambtenaar bij Openbare werken, dienst Kust en Hydrografie. Op 65-jarige ouderdom stopte hij er mee en ging op rust. Het gouden paar woont nu in de Thomas Vanloo - straat , 23 .

We wensen het levenslustig paar Victor en Elza namens de Vriendenkring nog veel voorspoedige jaren.