

KONINKLIJK HOOFDGILD ST.-SEBASTIAAN

De Koninklijke Hoofdgilde kan worden gerekend tot de oudste maatschappij van Oostende. Een oorkonde die de juiste stichtingsdatum aangeeft, is niet gekend.

In de Middeleeuwen mochten de gilden enkel met handbogen oefenen indien ze daarvoor een vergunningsbrief bezaten die door de vorst verleend werd.

In geschriften wordt onze stichting reeds vermeld in 1302, het jaar waarin onze boogschutters zich zouden hebben onderscheiden in de Gulden Sporenslag. Sommige geschriften spreken zelfs reeds van 1172.

Volgens het jaarboek van de Koninklijke Gilde St.-Sebastiaan in Brugge maakten onze schutters samen met de schutters van deze Brugse gilde in 1411 deel uit van het leger dat de Graaf van Vlaanderen verzamelde in Dowai voor het voeren van oorlog tegen de Hertog van Orleans.

In de jaren 1533, 1537 en 1670 woonden de schutters van de Brugse gilde een schieting bij in onze gilde, waarbij in de laatste schieting een zilveren boog gewonnen werd door de Bruggelingen.

De Raad van Financiën van de toen regerende vorst stond bij oorkonde op 18 januari 1651 een stuk achtergrond toe in de St.-Sebastiaanstraat, om te oefenen in het doelschieten.

Op 20 juli 1659 sloot de gilde een overeenkomst met Joos de Mets voor het oprichten van gebouwen.

Op 13 juni 1812 werd de grond met de eropstaande doelen, galerij, gildekamer en schenkzaal aangeslagen door het Bestuur van de Domeinen als vallende onder het decreet van 24 april 1793 en op 13 augustus van hetzelfde jaar verkocht aan de eigenaar van de afspanning St.-Sebastiaan.

In 1547 werd de gilde erkend als Koninklijke Maatschappij in een oorkonde gegeven door Keizer Karel V, vorst der Nederlanden, Koning van Spanje en Keizer van Oostenrijk

In 1834 had de gilde haar schietplein voor staande wip aan de zuidkant van de Oesterbankstraat waar nu het nieuwe postsorteercentrum gebouwd wordt. De aldaar opgerichte lokalen werden op 15 april 1844 officieel in gebruik genomen.

Omdat het Gemeentebestuur van Oostende de gronden verkocht, moest men die locatie verlaten en werd op 22 april 1860 voor het eerst geschoten op een stuk achtergelegen grond aan de Kazernepoort.

In 1876 werd de pacht van deze grond door het Ministerie van Oorlog opgezegd. Op 28 mei van hetzelfde jaar werd een nieuw schietplein in gebruik genomen aan de Torhoutsesteenweg "café Petit Paris".

De doelen hadden intussen reeds verhuizingen meegemaakt naar de andere kant van de Oesterbankstraat in 1863, naar de "Jardin de la Concorde" op het Hazegras in 1885 en naar een lokaal in "Café Leopold" in de Alfons Pieterslaan naast de bloemisterij Smis in 1889.

De grond aan Petit Paris waar de wip stond werd aangekocht door Koning Leopold II die een lange pachttermijn toestond op het huidige plein aan de Leffingestraat, mits werd afgezien van de lopende pacht aan Petit Paris. De oprichting van de wip werd gevierd op 2 juli 1892. Op 10 oktober 1911 werden de doelen er eveneens in gebruik genomen. Zo werden de twee verschillende schuttersspelen na een halve eeuw scheiding terug samengebracht.

Op 15 augustus 1834 woonden Koning Leopold I en Koningin Louise - Marie de grote schutterswedstrijd bij voor boogschutters van heel het land en schonken een zilveren koffiekkan en melkpot als prijs voor de hoofdvogel die gewonnen werd door de Brugse schutter Louis Dhauw.

Op 30 augustus 1857 woonde Koning Leopold II, toen nog Hertog van Brabant, de gildeschietsing bij en aanvaardde de titel van Erelid.

Op 27 juli 1902 vierde de gilde haar 600ste verjaardag met een grote schieting waaraan 365 schutters deelnamen. Koning Leopold II vereerde deze schieting met zijn aanwezigheid en loste een proefschot met de handboog van de hoofdman. De door hem geschonken prachtige zilveren beker werd gewonnen door Emiel Chevalier.

Koning Albert I aanvaardde de titel van Erelid op 21 februari 1910.

In 1930 werd in samenwerking met het Stadsbestuur de honderdjarige onafhankelijkheid van België gevierd.

Vanaf oktober 1914 werden de schietoefeningen door de Duitse bezetters verboden. Ze beschouwden dit als oefenen met gevaarlijk materiaal en eisten de bogen op. Het schietplein werd in akkergrond gewijzigd. Bij de bezetting van de Leopoldschool in de Ieperstraat werd het doellokaal tijdelijk als klaslokaal gebruikt. In januari 1919 vatte men de schietoefeningen opnieuw aan.

Op 10 juni 1978 werd het lokaal voor doel- en liggende-wipschieten, dat door de eigenaar, de Koninklijke Schenking, vergroot werd, officieel in gebruik genomen.

Op 15 mei 1989 werd een tweede staande wip in gebruik gesteld om de prijsschieting aangenamer te maken. Intussen werd een doel in open lucht opgesteld in aanvulling van de 10 doelen in het schutterslokaal, waarop vanaf 90 m geschoten wordt met handbogen.

Op 29 juni 1991 horen gebouwen en grond nog steeds toe aan de Koninklijke Schenking en worden in pacht genomen door ons Koninklijk Hoofdgild St.-Sebastiaan die intussen tot een V.Z.W. uitgegroeid is.

Koning Albert II heeft ook voor 5 jaar de titel van Erelid aanvaard.



