

DE VISCHANDEL TE GENT.

Door J. TERRIJN,

Voorzitter der Vereeniging der Gentsche Vischhandelaars.

Wat was hier vroeger (vóór den oorlog) de vischhandel ?

Wij hadden verscheidene factors in visch. Dit waren lieden die de visch in de stedelijke vischmijn verkochten, door tusschenkomst van de stad Gent, voor rekening van firma's van gansch onze kust, Holland, Frankrijk, Duitschland, zelfs Engeland, enz.

Voor ons, Gentenaars, was het een weeldetijd; wij waren gelukkig het buitenland te hebben, want onze kust gaf ons te weinig visch, de visch van 2^{de} hoedanigheid; dikwijls niets.

Wij rekenden vast op de vreemde visch, die hier zeer gezocht werd.

Dan kwam de oorlog. Onze goede en schoone handel werd door de bezetting stilgelegd, ter uitzondering van enkelen, die met de Duitschers handel dreven.

De oorlog nam een einde en was voor ons allen het begin van een nieuw leven. Wat zagen wij tot stand komen ?

De vischhandel na den oorlog.

Een zeer klein deel, niets meer om zoo te zeggen van vroeger, maar iets nieuws. Er kwam een vreemdeling met eene kar vol sprot in de stedelijke mijn; zij werd verkocht aan grooten prijs. Aanstonds, 2 tot 3 vischhandelaars uit Gent vertrokken per fiets naar onze kust, om daar de visch op te kopen, die er in overvloed was, zonder koopers (want er was geen trein); zij kwamen ermede naar Gent per kar of te voet, gaven in Oostende klein geld en, maakten hier in Gent groot geld, dus groote winst. Dit was het begin en het werd gevolgd door anderen, want die centen wonnen konden het niet zwijgen.

Daarna kwam de trein en er kwamen er nog meer bij; want men begon aangetrokken te worden, zich los te maken, een nieuw leven te beginnen, een nieuwe soort van handel te maken.

Alle vischhandelaars begonnen zelf naar onze kust te gaan, kochten daar alles op wat zij maar konden en kwamen er zelf mede naar Gent, en maakten hier een zoogezegden nieuwen handel. Hem geheel beschrijven zou ons te ver leiden.

Dit was het begin van het verval van de factors van vreemde firma's, men begon daar den spot mede te drijven, men droeg er geen zorg meer voor, die menschen kenden persoonlijk den toestand hier niet, kregen geen geld genoeg voor hun visch, enz. en zoo kwam het dat de eene na den andere op den duur geen visch meer afzond naar de factors, om ze in de stedelijke mijn te verkoopen. De stad Gent onderging een groot verlies, langs den eenen kant, de t'huis blijvende vischhandelaars langs den anderen kant. En zoo kwam het dat die nieuwe soort vischkooplieden van dag tot dag stouter werden en, op den duur, den vischhandel in handen kregen, en al deden wat zij maar wilden, tot nadeel van vele anderen; dat ook de factors van vroeger achterbleven en nog juist konden zeggen : « eens in mijn leven, heb ik groote zaken in visch te Gent gedaan ».

Die vischverkoopers kochten dus van dag tot dag meer visch, voor hun eigen stal en voor den grootverkoop van 1^{ste} hoedanigheid, en begonnen, hoe langer hoe meer visch bij te koopen van 2^{de} hoedanigheid voor de stedelijke mijn; maar met dit verschil dat zij kwaad waren omdat men min geld gaf voor die 2^{de} soort visch. Zij wilden zoo veel geld maken voor de 2^{de} soort als op hun stal voor 1^{ste} soort. Zij namen dus de mijn voor hun afval, voor wat zij elders niet konden verkoopen.

Was er nu nog soms, hier of daar, een vreemdeling van vroeger die visch afzond om in de mijn verkocht te worden, seffens spanden zij alle middelen in om daar iets mede te doen, om die visch geen geld te laten opbrengen.

Tot de dag kwam en tot heden is dit nog zoo, dat men van het buitenland niets meer zag of hoorde. Spijtig genoeg, want iedereen lijdt er verschrikkelijk door, niet alleen de vischhandelaars, maar de stad Gent, de bevolking, de visscher en alle bedrijvigheden.

Wat is er nog bijgekomen dat daarop de kroon heeft gezet ? De kontingenteering.

Wat is dit ? dat weet gij misschien beter dan ik. Maar een ding is zeker het is het slechtste wat bestaat. Waarom ? Dit

ware te lang om te beschrijven. Voorbeelden aanhalen kunnen wij zeer gemakkelijk.

Aan wien de schuld is ?

Voor wien dat alles is ?

Tot hoelang nog ?

Al vragen gemakkelijk om te beantwoorden maar ongelukkig niet openbaar.

Tot wiens voordeel ?

Voor enkelen die er schatrijk op worden en anderen tot den bedelstaf dwingen.

Wat is dus de leus van het grootste deel der vischhandelaars ?

Opheffing van dit stelsel, de vrije handel, de vrije in- en uitvoer.

Dan zullen wij de ware leus hebben :

« Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. — Alle macht komt uit het volk ».

Dan eerst zal er vrede zijn onder de meeste vischhandelaars; zal er handel te drijven zijn; zal de bevolking naar de stem van de Regeering kunnen luisteren : « Eet veel visch; het is gezond; eet veel visch, het is goedkoop. » Dan eerst zal dit waarheid worden. Want nu is het waar, maar ook de prijzen bewijzen het, de visch is nu veel hooger in prijs aan den index van 600 dan in de beste jaren 1928-1929, met den index aan 900. Dat hebben wij aan het Ministerie in onze brieven bewezen, maar er is nooit iets van gekomen, zelfs geen antwoord erop gekregen.

Er zijn nochtans visscherijbladen die dat tegenspreken, maar het is toch de waarheid.

Nog een beter bewijs kan ik U geven; ik heb U maar naar de redevoeringen te verwijzen, die uitgesproken zijn geworden, ter gelegenheid der 2^{de} Vischweek hier te Gent, en die opgenomen en uitgezonden geweest zijn door het N.I.R.

En nu, wat is Gent als vischstad eigenlijk in vergelijking met Brussel, en Antwerpen ?

Gent is het middenpunt van alles, als men visch heeft van 2^{de} hoedanigheid, men brengt ze naar hier, want elders is het nog te ver en ze zou kapot zijn; in Gent wordt er maar gekocht voor Gent en omgeving, voor de rest zorgen andere steden.

Gent en de stedelijke Vischmijn worden altijd op zij gezet, zij komen niet in aanmerking, alhoewel de cijfers het misschien anders zullen bewijzen, Waarom altijd dit verschil ?

Dat Brussel grooter is geloof ik wel, want Brussel is een groot centrum, het is de hoofdstad met dagelijks misschien honderd duizend vreemdelingen, dan heeft het nog al de leveranciers of vischkooplieden voor de Waalsche provinciën, enz., enz.

Dat Antwerpen ook goed gelegen is, daar is natuurlijk geen twijfel aan. Het is eene havenstad met vischkooplieden uit verscheidene provinciën, die daar komen koopen, zelfs uit Gent gaat men er naartoe. Daar kan men ook alles bekomen, zoo veel en zoo schoon als men maar wil.

Nochtans, heeft Gent ook eene groote waarde, en daarvan wil ik U hier een bewijs geven; ziet maar eens naar de statistieken hier aan toegevoegd, dit zal misschien den toestand ophelderen.

Maar naar mijne meening, om van Gent en van de stedelijke vischmijn iets te maken dat goed is, moest men, van hoogerhand medehelpen om hier den benarden toestand geheel op te helderen; want het zou niet alleen ten goede komen aan de stad, maar ook en het meest aan vischhandelaars en bijzonderlijk aan de gansche bevolking. Dan eerst zou men kunnen zeggen tot de bevolking : « er is maar iets meer op de wereld dat niet vervalscht is en dit is onze goede, smakelijke visch, en zij is daarbij goedkoop, enz. »

Eet dus visch, visch en veel visch.

Brutto-gewicht

van de visch en de laatste jaren binnengebracht
in de stedelijke vischmarkt van Gent.

1931	1,674,992 kg.
1932	1,598,875 »
1933	1,458,584 »
1934	1,338,443 »
1935	1,420,323 »
