

# De man van een lach en een traan

Dinsdag is de laatste wens van Gerard Dangreau (75) in vervulling gegaan. Na een lijdensweg van acht maanden met meerdere hersenbloedingen, waardoor hij aan zijn ziekbed gekluisterd lag, vroeg hij vorige week om naar huis te gaan. Hij was klaar om te sterven. Dinsdagmorgen om 11 uur is hij in Leffinge, in aanwezigheid van zijn vrouw Carine, zijn broer Guido en zijn neef Glenn, in alle stilte en rust overleden. Een schril contrast met het drukke, dat hij geleid heeft.

Gerard Dangreau was geen 'gewone' Oostendenaar, neen, hij was de ongekroonde Koning van het Carnaval, de stichter-bezieler van de Oostendse Revue en als vishandelaar ook de oprichter van de Oostendse Maatjeshappening. Hij was vooral een koppige doordrijver die, als hij iets in gedachten had, dat kost wat kost wilde realiseren. Aan politiek heeft hij nooit gedaan maar hij wist ze wel – de politici, de burgemeesters én de schepenen van Feesten – te overtuigen van zijn gelijk!

## Volksfeest

Als jonge vishandelaar kwam Gerard in contact met de 'Witten van

de Koaje', de stichter van de Orde van de Kloeffe. Gerard was een man die hield van leute en plezier. Hij werd lid van de Orde van de Kloeffe en liet zich in 1962 en 1963 kronen tot prins Carnaval van Groot-Oostende. Een derde keer wilde hij niet meedoen omdat hij geen keizer wilde worden. Hij werd wel de opvolger van de Witten, voorzitter van de Orde van de Kloeffe. Onder zijn beleid groeide het carnaval in Oostende uit tot een volksfeest met een jaarlijks Cimateirebal, een Cimateirestoet, de verbranding van Tjannie Carbon, een kindercarnavalstoet, een Prinsenbal met prinsverkiezing. De laatste jaren beleefde hij minder plezier aan het Oostendse car-



Gerard Dangreau gaf zijn hart en ziel aan het Oostendse carnaval. Zo zal hij ook door de meeste stadsgenoten herinnerd worden. (Foto RON)

naval omdat hij te veel tegenwind kreeg van het Hof der Prinsen, ook omdat de politici minder en minder bereid waren om op zijn kar te springen. De oprichting en het succes van de Oostendse Carnavalaad was een doorn in het oog van Gerard. Carnaval 2006

was het begin van het einde. In april werd hij geveld door een eerste beroerte. Later volgden nog een tweede en een derde.

## Pette Sjieke

Gerard was ook niet weg te slaan van het podium. Dertig jaar lang kroop hij in de huid van Pette Sjieke, die samen met Tjeppen Krotte (Herman Moerman, later Robert Duyck) de hoofdrol speelde in de Oostendse Revue. Gerard was de baas van de revue, waarin hij zijn Oostendse fantasieën de vrije ruimte liet, waarin hij liedjes zong, balletten danste en waarin hij af en toe een striptease ten beste gaf. Een lach en een traan gingen volgens Gerard hand in hand. Jaren na elkaar liep het auditorium van het casino vol voor de revue. De revue was een jaarlijks festijn voor jong en oud, een must op de kalender van de echte Oostendenaar. Dertig jaar lang hield Gerard het vol, samen met de regisseur en de laatste tekstschrijver, Werner Rabau. IJdel als hij was, had hij het er zeer lastig mee toen, een jaar na de laatste Oostendse Revue, een nieuwe 'Oostensche Revue' geboren werd. Tjeppen Krotte leefde verder zonder 'Pette'! Gerard Dangreau baatte 30 jaar lang de nv Dangreau uit aan de

Hendrik Baelskaai. Zijn firma was gespecialiseerd in verse vis, ingelegde vis en in sausen.

## De Maatjeskoning

Gerard was een feestvarken en zo kwam hij op het idee om van de komst van de eerste maatjes een groot feest te maken, de Maatjeshappening, die er al 32 edities heeft opzitten. De jongste jaren kreeg Dangreau ook daarvoor heel wat tegenwind en concurrentie en ook dat lag hem zwaar op de maag.

De jongste drie jaar sleepte Gerard stevast zijn petekind, Glenn Dangreau, de zoon van broer Guido, in zijn spoor mee. Hij leerde zijn opvolger het klappen van de zweep. Glenn organiseerde dit jaar al de Maatjeshappening en werd onlangs, in de schoot van de Kloeffe, verkozen tot voorzitter. De jonge Dangreau, is even dynamisch als zijn 'pette' en bruist van de nieuwe ideeën. Er zal vast en zeker een Trofee of een Memorialfeest Gerard Dangreau in het leven geroepen worden. Er moet in elk geval iets gebeuren om Oostende te blijven herinneren aan die onvergetelijke figuur van Gerard Dangreau, alias Pette Sjieke!

(uitvaartverzorging Nuytten)  
(RON)