

De brief aan Koning Albert

Het zal wel een van de voornaamste eigenschappen zijn van een jeugdboek dat het zijn hoofdpersonage een welomschreven persoonlijkheid en karakter schenkt, opdat de jonge lezer ongestoord zou kunnen genieten van zijn ontdekking, van zijn verhaal, van de wereld die geleidelijk in zijn geest gaat bloeien. Indien de taal daarbij nog met soepelheid is opgebouwd, de zinnen vloeien en de situaties of gebeurtenissen elkaar vlug opvolgen dan bestaan er veel kansen dat dit een boeiend boek wordt, een waardevol geheel dat door de jeugdige lezer in enkele uren tijd verslonden wordt, maar waarvan in de geest veel blijft nazinderen.

Dat is dan het punt waar de auteur zijn verantwoordelijkheid moet opnemen en zijn boodschap evenwichtig uitbouwen. In **De brief aan koning Albert** van Daan Ingelram gaat het immers slechts in de tweede plaats om Fred, de eenvoudige Vlaamse kustjongen die in goeie klassieke stijl optreedt als redder van een verdrinkende makker en later als idealistische Vlaming — met veel begrip, voor de relativiteit van de dingen — opgenomen wordt in de strijd van de Vlaamse soldaat van de eerste wereldoorlog voor het verwerven van zijn meest elementaire rechten.

Fred is eigenlijk slechts een middel om de sfeer en de belichaming te scheppen waarin de historische brief aan Koning Albert werd geschreven.

De lezer zal zich wel herinneren dat koning Albert ooit eens een zin heeft uitgesproken die alle Vlamingen heeft doen juichen van verbazing en entoesiasme. Hij herinnerde de Vlamingen toen aan de slag van de Guldensporen. Dat was tot voor enkele tijd de enige viktorie die de Vlamingen ooit hadden gehaald. Zij hadden verder heel wat verdrukking gekend, misprijzen van de meer begoeden of van de vreemden en toen zij ook ten strijde mochten trekken werden zij op wraakroepende oneerlijke en bestiale wijze behandeld door Franssprekende oversten of door volksvreemde overlopers. Dat is alleen maar de meest objectieve en de meest kalme voorstelling van de feiten.

Wie op basis van zijn geboorte bespot, misbruikt of misprezen wordt door iemand die meent alle wijsheid in pacht te hebben maar daardoor reeds bewijst een enorme lul te zijn, die heeft naar

mijn mening niet alleen het recht maar ook de plicht te reageren. Die reactie gebeurt dan in functie van de geaardheid van de getroffene, met of zonder geweld.

Nu het voor de Vlamingen wel wat anders is geworden en zij stilaan wel begrepen hebben wat ' Nous sommes tous des Belges ', betekent en van welke kant het komt, is het goed dat nog eens een boekje verschijnt waarin wat historie wordt gegeven ; frisse, eenvoudige feitjes die helemaal niet opgeschroefd zijn hoewel zij natuurlijk in een lief kleedje zijn gestopt. Wij bedoelen daarmee dat Fred nooit op erg brutale wijze met feiten wordt gekonfronteerd die hem totaal in de war brengen en dat hij in feite ook het type is van het jongetje dat gegoten is om op ontroerende wijze de strijd voor de ontvoogding te symboliseren.

Wij vinden het een zeer positief jeugdboek : mooi van taal, spannend van inhoud, en zeer belangrijk voor wat de inhoud betreft.

Hugo Brutin

Daan Ingelram, **De brief aan Koning Albert**, Standaard Uitgeverij, Antwerpen 1974, 133 blz, Zegelvikingreeks.



OUDENBURG

Zandvoordebrugstraat 25 - 27