

KUNST in 't kort

GUST MICHIELS

Er is in het Oostendse Kursaal heel wat aan kunst te zien, en midden de verscheidenheid van de Europaprijs raken de andere tentoonstellingen soms iets op de achtergrond. Misschien daarom vragen wij speciaal de aandacht voor het werk van Gust Michiels dat er tot einde augustus nog in de Scotch-bar te zien is. Niet alleen omdat het om een Oostends kunstenaar gaat, die de jongste jaren al te weinig exposeerde, maar vooral omdat wij andermaal een bevestiging krijgen van het talent van een te bescheiden kunstenaar. Gust Michiels heeft in zijn reeds lange loopbaan vooral naam gemaakt als keramist, maar in feite is hij eerst en vooral beeldhouwer. Zijn recent werk bewijst zijn grote creativiteit, zijn krachtige en toch steeds sierlijke vormgeving. Hoofdzakelijk gaat hij zijn inspiratie zoeken in het vissersleven, maar dan niet op de braaf-folkloristische wijze zoals het al te vaak gedaan wordt. Maar ook in zijn andere thema's - wij denken hier vooral aan het zo prachtig beeld «Ziende blind» - bereikt hij een vormschoonheid, die iedere toeschouwer ontroerend aanspreekt. Het was een uitstekend initiatief van het Kursaal deze kunstenaar van bij ons deze verdiende kans te geven !