

Omer Vilain over de tijd van toen

Petit Paris een halve eeuw geleden



Een foto van Petit Paris in de richting van de Koninginnelaan. (Foto collectie Omer Vilain)

■ We zijn in het bezit gekomen van een paar foto's van meer dan een halve eeuw geleden van Petit Paris, het meest belangrijke kruispunt van Oostende.

In wezen staat er aan het driehoekige plein geen enkel huis met Petit Paris als adres. Wel staat er sinds enkele jaren een straatnaambord Petit Paris. Het is zoals met het Raoul Bonnelplein aan de Leffinge-

straat, waar ook geen enkel gebouw die benaming in haar adres heeft. Petit Paris is altijd een druk kruispunt geweest. We konden niet nalaten om al het straatmeubilair te bekijken dat meer dan vijftig jaar het

kleine pleintje vulde. Zo zien we op de eerste foto onder meer een grote klok met wijzerplaten naar de vier windrichtingen. Verder zien we een richtingaanwijzer met de vermelding Middelkerke en Nieuwpoort. Daarbij zien we nog een postbus, een roomijswagen, een paviljoen om de riolering te controleren en een signalisatiedriehoek aan te duiden dat de doorsteek van



Het drukste kruispunt van Oostende in de richting van de Torhoutsesteenweg (Foto collectie Omer Vilain)

de Koninginnelaan geen voorrang had. Ook menen we helemaal rechts op het beeld nog een telefooncel te ontwaren.

Tramsporen

Om dezelfde foto zien we ook nog dat er tramsporen zijn die van de Torhoutse naar de Nieuwpoortsesteenweg lopen. Dit was geen geregeld

lijn, maar wel een route om de trams van de Torhoutsesteenweg naar de stelplaats te laten rijden.

Op de tweede foto zien we een frietkot. Ook zijn er verschillende palen te zien voor de luchtlijnen van de trams en voor de telefoonraden. Verder zijn er verschillende signalisatiepalen. Als men goed kijkt, ziet men dat er ook sig-

nalisatielichten waren. Bovendien waren er op de straten ook voetgangersstroken geschilderd. We menen toch dat er tussen de twee foto's waarschijnlijk twintig jaar verschil ligt. Wij kunnen maar besluiten met twee zaken: ten eerste dat het stadsbeeld heel vlug en dikwijls verandert en ten tweede dat we toch heel veel zaken vergeten zijn!