

De tijd van de melkronde

■ Het geluk van rubriekschrijvers is dat ze trouwe lezers hebben die geregeld hun bijdragen lezen en er soms met een briefje op reageren. Wat de rubriekschrijver natuurlijk plezier doet.

Ook wij hebben onze *supporters* die ons nu en dan eens een briefje met foto sturen. Een van die lezers is Richard Ducheyne uit Schellebelle. Een poosje geleden bezorgde hij ons een tweetal amateurkiekjes van een ouderwetse melkkar, getrokken door een paard, zoals men dat nu niet meer ziet in het straatbeeld.

Antwerpenstraat

Na enig speurwerk konden we vrij vlug het eerste beeldje thuisbrengen. De foto die dateert uit 1932, werd genomen van op het trottoir aan de Sint-Jozefskerk. Men kan heel goed de huisnummers 7, 8, 9 en 10 in de Antwerpenstraat herkennen. In deze straat staan thans al verschillende huizen leeg; daar zou binnenkort nieuwbouw in de plaats kunnen komen.

Met het tweede prentje hadden we wat meer moeite. Op de foto poseert Richard Ducheyne, die toen melkman was, in 1949 met zijn dochtertje en zijn paard. Om het zicht te kunnen situeren, hebben we verschillende straten van het Hospitaalkwartier doorlopen.

En uiteindelijk vonden we ook de plek waar de foto destijds genomen werd: het



De melkkar in de Antwerpenstraat (1932).

kiekje werd genomen in de Ieperstraat nabij de Amsterdamstraat. Opvallend op de foto is dat de twee hoekhuizen slechts een verdieping hebben en dat er thans twee zijn. Ook opmerkelijk is dat het hoekhuis aan de overzijde op de foto geen vensters heeft aan de kant Amsterdamstraat. Nu zijn er wel vensters. Maar de bleke stenen op de zijmuren zijn er nog steeds, wat de identificatie vergemakkelijkt.

Wat verder ziet men ook nog het gebouw van de vroegere Soldatenkring (het huis met puntdak).

Uitgestorven beroep

Maar keren we terug naar de melkventers of melkboeren zoals de huis-aan-huis verkopers van melk vroeger

daarvan liggen verschillende oorzaken: men vond het – vooral in de zomermaanden – niet hygiënisch genoeg meer en de melk kon zuur worden; een oneerlijke melkventer zocht wel eens wat extra winst en goot enkele liters water bij zijn volle melk; sommige verkochten ook verse eieren en boter, wat de zuivelhandelaar hen niet gunde en er gezondheidsinspecteurs op af stuurde.

Beroep van melkboer stierf een stille dood

Net zoals veel andere straatberoepen stierf ook het beroep van melkboer uit. Denken we maar aan de visleurders, de schareslijpers, de voddenkooplieden, de kolenhandelaars en de mosselman. Allemaal lieten ze elk op hun manier weten dat ze in de



Melkventer Ducheyne met zijn dochtertje in de Ieperstraat (1949).

genoemd werden. Voor zover we weten is dit een uitgestorven beroep. Aan de basis

straat waren en zo trokken ze de aandacht van de huisvrouwen.