

Omer Vilain over de tijd van toen

Woeste golven tegen de dijk

■ Het strand langs de zeedijk vanaf het casino tot het Monument der Zee-lieden werd de voorbije weken met enkele meter opgehoogd. Met de verhoging wil het Vlaamse Gewest vermijden dat de dijk bij stormweer overspoeld zou worden.



De zware storm van 1 december 1936

De meningen over de aanleg van het noodstrand zijn verdeeld. Sommigen menen dat het Vlaamse Gewest gehandeld heeft uit paniek. Anderen vinden dat het noodstrand er al veel vlugger had moeten liggen.

Spektakel missen

Wat er ook van zij, maar het unieke spektakel van de golven die op de zeedijk inbeuken, zullen we moeten missen. Er zullen ook niet langer toeristen naar Oostende moeten afzakken om het spektakel van de ontketende zee te zien. Zo erg kon de zee tekeer gaan dat de zitbanken als luciferdoosjes over de dijk werden geslingerd. Onder het geweld van de zee plooiden soms ook de zware leuning van de zeedijk.

Bij lichtere stormen was het voor de jongeren plezierig om bij overslaande golven zo dicht mogelijk bij de zeedijk te blijven staan, om pas op het allerlaatste moment weg te lopen. Het natuurspektakel sprak ook in vroegere jaren de mensen aan. Getuige daarvan zijn de postkaarten rond het thema van de overslaande golven of de zee die inbeukt op het staketsel. Met de aanleg van het noodstrand behoort dit alles tot het verleden. Jongeren zullen later nog



Een winterstorm in 1957

kunnen spreken over *de tijd dat de golven nog over de zeedijk sloegen*.

Casino Middelkerke

Er zijn nog wel een paar

plaatsen waar de golven nog eens zwaar tegen de zeedijk kunnen beuken. Zo zijn er de zeedijkuitsprongen van het casino van Middelkerke of de Rotonde van Wenduine. Het zeewater komt soms tot aan de

dijkglooiing van de dijk tussen Mariakerke en Middelkerke, maar spektakel levert dit echter niet op. Als herinnering aan het natuurgeweld resten ons nog enkel de postkaarten.