

# En volk dat er was

„En volk dat er was”: hoe dikwijls hebben we die uitspraak gehoord sinds de Sint met zijn schip aanmeerde aan de Visserskaai. Zodanig veel volk was er dat veel kinderen nooit de Sint gezien hebben.

De aankomst van de Sint deed ons denken aan de vele gebeurtenissen, feesten, manifestaties en plechtige ontvangsten in onze stad waar men op de koppen kon lopen. Bij de grootste gebeurtenissen legden de Spoorwegen zelfs speciale treinen in om iedereen naar Oostende te voeren.

We denken hierbij aan de eerste vliegmeetings, die voor 1914 boven de zee en het strand plaatsvonden. Grote vedetten waren toen de vliegtuigpioniers Paulhan en Olieslaghers. Veel volk lokte



Een groot feest op het Wapenplein (1909?)

ook de processie van de zee-wijding, toen men in de Kapellestraat, de Vlaanderenstraat en op de Zeedijk met moeite nog een plaatsje kon vinden. Sommige feesten op het Wapenplein lokten op bijzondere hoogdagen van de muziek- of turnverenigingen heel wat volk.

## Grote Prijs

Iets bijzonders bleef echter de Grote Prijs van Oostende op de Wellingtonrenbaan. Het was bijna beklemmend om tussen die massa te staan. Zo veel volk was er dat men tussen de rennen nauwelijks tot bij de bookmakers raakte. Voor de kassa's stonden lan-

ge rijen om toch maar op tijd op het juiste paard in te kunnen zetten. De foto hierbij uit de jaren '30 laat dit duidelijk zien, en dan laat de foto niet eens de mensenmenigte op het middenplein zien. Bookmakers, koetsiers, taximannen en anderen deden gouden zaken. Niet voor niets was het toen de goede oude tijd.

In het meer recente verleden herinneren we ons nog een paar massamanifestaties. Zo was er bijzonder veel gejuich toen prins Rainier van Monaco en Grace Kelly plechtig in het Feest- en Kultuurpaleis ontvangen werden. Ook bij de intrede van koning Boudewijn en koningin Fabiola was er veel volk op de been. Heel recent waren er uiteraard de concerten van Michael Jackson, David Bowie of Bon Jovi. Niemand zal betwijfelen dat dergelijke grote manifestaties goed zijn voor Oostende. De publiciteit in kranten en op televisie is onbetaalbaar, en ook de plaatselijke handel en middenstand varen er wel bij. Dergelijke zaken heeft Oostende dan ook nodig.



Een sfeerbeeld van de Grote Prijs van Oostende (1936)