

Omer Vilain over de tijd van toen

Balneario Ostende

■ Tussen oude prentkaarten op rommelmarkten vind je van alles. Zo troffen wij enkele jaren geleden een kaart aan met een paar ruiters en een groepje werkmensen op een strand. De kaart bleek uit Buenos Aires verzonden te zijn in 1914.

Prentkaarten van het strand in het Argentijnse Buenos Aires moeten bij ons toch een zeldzaamheid zijn. Zeker als ze dateren van de beginjaren 1900. En toch, na onze eerste ontdekking van dergelijke kaart, vonden we een tweede prentkaart met dit keer twee mannelijke baders langs de waterlijn op hetzelfde stuk strand in Buenos Aires. Van dan af kregen we meer belangstelling voor die badplaats in het verre Argentinië die Ostende heette.

Balneario Ostende werd op



Werklui en ruiters op het strand van Ostende in Buenos Aires (1914).

6 april 1913 gesticht op een oppervlakte van 70.000 ha. Er werd een staketsel gebouwd met een lengte van 250 meter. Vrachtschepen konden er aanleggen en het werd ook een ontmoetingsplaats voor vissers. Het project om een grote badstad te bouwen met allemaal lanen en straten die in een halve boog naar de kustlijn liepen, kwam moeilijk van de grond. Men had alles te groot gezien. Doch Ostende overleefde. Er werden met de tijd toch heel wat huizen gebouwd, parken aangelegd, er kwam een stadhuis, een slachthuis, een begraafplaats, een bibliotheek en nog andere openbare gebouwen.

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, keerden veel Bel-

gen terug naar Europa. Het zand bedolf de aangelegde lanen en straten. Het grootse Atlantic Palace Hotel bleef onafgewerkt. In 1944 werd een nieuwe badplaats opgericht, Pinamar. De twee badplaatsen begonnen samen aan een betere tijd, vooral sinds Ostende deel uitmaakte van



Twee baders nabij het staketsel in opbouw van het Argentijnse Ostende (1915).

de gefuseerde gemeentes van Pinamar.

Jumelage

Het was de bedoeling om in 1993 het 80-jarig bestaan te vieren van het Argentijnse Ostende. In het Belgische Oostende werd op het stadhuis een bijzondere delegatie uit Argentinië ontvangen, doch verder dan een paar ontmoetingen kwam het niet en het mooie project werd weer opgeborgen. Er moet ergens in het stadhuis nog wel een vergeten bundel liggen. Alhoewel hij toen nog geen deel uitmaakte van het schepencollege, wist schepen Willy Labens ons te bevestigen dat er inderdaad een bundel bestond van de niet-uitgevoerde jumelage tussen ons Oostende en het Argentijnse Ostende.