

Schone baadsters

■ Soms kan men prentkaarten die meer dan 100 jaar geleden verstuurd werden, aantreffen op een zeldzame verzamelaarsmarkt. Ook toen al waren strand- en zeezichtenjes bijzonder in trek.

Kleine vondsten als prentkaarten die een eeuw hebben doorstaan, kunnen ons bijzonder veel genoeg schenken. Niet alleen door hun zeldzaamheid, maar ook door de kleine historie die er aan verbonden is.



„Un gros nuage” (een dikke wolk) luidt het onderschrift dat de fotograaf aan deze kaart uit 1893 gaf.

Geest van jaren 1800

Deze week viel osn ook op twee prentkaarten die waarlijk de geest van de tweede helft van de jaren 1800 weergeven. De eerste werd op 13 augustus 1893 uit Oostende verstuurd. Op de kaart zien we een nogal goed gebouwde baadster waarop de afzender volgend commentaar geeft: „Fons, zie hiernevens een instantané, hetm morgen op de plage genomen. Als ze niet dik genoeg is, moogt ge ze terugbrengen.” De geadresseerde was een familie uit de Nieuwstraat in Kontich.

De tweede kaart ging op 13 oktober 1895 op de post. Ze stelt de oude kursoraal voor met daarnaast een mooie baadster die zich laat bewonderen door drie mannen. Deze prentkaart werd verstuurd door een soldaat van het 3de Linieregiment 1ste Compagnie, 1ste Bataljon, dat toen gekazerneerd was in Oostende.



Een beeld uit lang vervlogen tijden : de oude kursoraal die 60 jaar geleden werd afgebroken. Naast de kursoraal zien we een baadster met enkele bewonderaars.