

Menselijke vogelliefhebbers

Wat in Oostende drie maanden, een maand of een week geleden gebeurd is, kan ook als 'Oostende van toen' beschouwd worden. Daarom willen we nog eens op de vele vogelliefhebbers terugkomen die alles in het werk stelden om de weerloze dieren van een gewisse dood door vuile olie en andere smeurie, te redden.

Honderden vrijwilligers hebben de vloedlijn afgelopen om de weerloze zeevogels naar het centrum voor opvang van vogels en wilde dieren in Oostende te brengen. Daarvoor was er ook geld nodig. Velen hebben toen geholpen. Zo was er ook de luimige tekenaar Ruben De Kievith, die een zestal kaarten schilderde, die zeer plezierig zijn om ze in detail te bekijken.

Zo zien we bijvoorbeeld een vrijwilliger, die een besmeurde vogel in een wastobbe aan het schoon schrobben is. Een vier-



Een kaart uit de reeks „Thanks”, speciaal uitgegeven voor de slachtoffers van de Tricolor.

tal vogels hangt al aan de draad als wasgoed te drogen, waarvan een zelfs ondersteboven. Een vogel zit er ook nog te spoelen in een elektrische wasmachine en een ander kijkt met veel liefde vanuit een doos tot het zijn beurt is om gewassen te worden.

Op een andere kaart (zie hiernaast) ziet men een vogel op een berrie weggedragen worden, terwijl iemand van het onthaal de smeurie gebruikt om zijn nota's te schrij-

ven. Een man komt met een doos met een geredde vogel, die er niks beter op vindt, dan een worm uit de neus van de man te halen. Naast dit alles schijnt de zon op een schip dat vuile olie in zee loost.

Goed doel

De twee kaarten, die we zopas kort beschreven, zijn even goed als de andere. Wil men het volledige plaatje begrijpen, moet men het heel nauwgezet bekijken, tot in het kleinste de-

tail. Maar wat we ook bewonderen is het feit dat de tekenaar, die de kaarten ontwierp, en de handelszaak Tropic, de volledige opbrengst van de kaarten — de reeks van zes kaarten kost 3 euro — schenken aan het centrum voor de opvang van besmeurde vogels en wilde dieren in Oostende.

Wellicht zullen alle verzamelaars van Oostendse prentkaarten deze zes kaarten in hun collectie willen hebben.

(Omer Vilain)