

Omer Vilain over de tijd van toen

Glorie in het Palace Hotel

We hebben in het verleden al geschreven over het reusachtige *Royal Palace Hotel* dat tussen de zeedijk en de Wellington Renbaan stond. Het hotel werd zwaar beschadigd in de Eerste Wereldoorlog, maar het werd toch hersteld.

De Tweede Wereldoorlog was er echter teveel aan, want de Duitsers staken het hotel bij hun roemloze aftocht op 8 september 1944 in brand. Daarmee wilden de Duitsers beletten dat een pak logistiek materieel in handen zou vallen van de geallieerden. Het hotel werd door de Duitsers immers gedeeltelijk als pakhuis ingenomen om er kantoorbenodigdheden, uniformen en ander niet-militair materieel op te slaan. De brand betekende meteen het

roemloze einde van het prachtige en overweldigende hotel.

Over het Royal Palace Hotel zijn er minstens 120 verschillende postkaarten in omloop. Toch blijft elke postkaart verwondering oproepen over de enorme luxe van het hotel. Misschien is het hotel nog het best te vergelijken met de overdadige luxe in de voormalige paleizen van Saddam Hoessein in Irak. Weliswaar zijn er in Irak tientallen dergelijke paleizen. Oostende had er maar een.



De Cercle Privé of speelzaal



Het restaurant van het Palace Hotel

Alles in het Palace Hotel was niet groot, maar groots. De luxueuze inrijpoort werd bekroond met een grote koepel. Op elke hoek van de poort stond een prachtige beeldengroep. In het hotel zelf had men een paar honderd slaapkamers, drie eetzaalen, een feestzaal met podium, een leeszaal, een speelzaal, een damessalon, een conferentiezaal, drie balzalen, een kinderzaaltje en nog veel meer, zoals de prachtige traphal bij de inkom.

Tennisvelden

Om de grote binnenkoer werden later enkele tennisvelden aangelegd. Die vernieuwing gebeurde tijdens de twee wereldoorlogen, want ook het Palace Hotel moest met zijn tijd meegaan. Tot

slot was de grote binnenkoer van het hotel afgezoomd met een prachtige wandelgalerij met zicht op zee. De totale oppervlakte van het complex bedroeg 3 hectare. Een nacht in het prestigieuze hotel doorbrengen was voor de modale Oostendenaar enkel iets waar hij van kon dromen.

Gelukkig dat er van het Royal Palace Hotel zoveel postkaarten bestaan, anders zou men bijna niet kunnen geloven dat er in een klein stadje als Oostende ooit een dergelijk luxueus hotel heeft kunnen bestaan, ook al droeg Oostende de titel van Koningin der Badsteden.