

# Hij komt, hij komt...

Tegenwoordig is het voor vele kinderen bijna het hele jaar door feest. Er was een tijd dat de kinderen met verlangen uitkeken naar 6 december, het feest van Sinterklaas, want die dag kwam de brave man met zijn knecht Nicodemus uit de hemel om speelgoed en lekkers uit te delen.

Een hele maand lang leefden de kinderen vroeger naar 6 december toe. Ze deden daarbij uiterst hun best om heel braaf te zijn, want hun ouders wezen er geregeld op dat bij de minste ongehoorzaamheid *Sintenaklot*, zoals met in het Oostends zei, voorbij zou lopen.

## Ijverig

Op school was men in de weken voor 6 december bijzonder ijverig, was men niet ongehoorzaam en gingen de sinterklaasliedjes er in als zoete broodjes. Het was de gewoonte dat de Sint, gezeten op een wit paard of op een ezel, al op 5 december de la-

Groeten van Sint Nicolaas



Een mooi getekende sinterklaaskaart uit Nederland.

gere klassen van de scholen aandeed om er snoep en speelgoed uit te delen. Eerst moesten de kinderen een paar Sinterklaasliedjes zingen en luisteren naar de vermaningen die de in zijn groot boek had opgetekend. Want, de wijze man wist alles van de kinderen af. 's Anderendaags was er voor de kleintjes geen school: zij mochten thuis met

hun nieuwe speelgoed spelen.

## Badkarretje

In het boekje van Ary Sleeks *Oude Oostendse feesten, gewoonten, gebruiken* staat in het hoofdstuk over de Sint dat men de brave man kon *bespreken* bij een banketbakker in de Kapellestraat zodat hij in levende lijve aan huis kwam.

Voor sommige gezinnen was Sinterklaas evenwel een drama: vader was werkloos en de ouders konden voor hun talrijke kroost geen dure snoep en speelgoed kopen. In arme gezinnen was de ontgoocheling dikwijls zeer groot. In sommige scholen maakten de onderwijzers na de schooluren daarom zelf speelgoed. Zo kregen de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar ooit elk een miniatuur badkarretje. Wat ze toen niet wisten, was dat die karretjes gemaakt waren in het lokaal van het achtste studiejaar.

## Kaartje sturen

In Nederland kent men de gewoonte om met Sinterklaas een kaartje te sturen. Het is er trouwens zo dat traditioneel op 5 december - Nederlanders noemen het *pakjesdag* - Sinterklaas en zijn zwarte pieten de kinderen verblijd. De benaming van de knecht van de Sint, zwarte piet, is trouwens uit Nederland overgewaaid. Vroeger noemden wij die knecht *Nicodemus*.

*Velen onder ons zullen ook nog een paar zinnnetjes van de liedjes uit hun kinderjaren herinneren: En moeder 'k hen Sintenakloi gezien, tussen de bomen, tussen de bomen nie verre van hier. Of in het Frans: Saint-Nicolas, patron des écoliers, apoortez moi des jouets dans mon petit panier..."*