

Omer Vilain over de tijd van toen

Henri Vandeputte 50 jaar overleden

Wie het kerkhof in de Stuiverstraat binnenstapt, ziet aan de rechterkant een grote arduinsteen met de tekst *Homage au poète Henri Vandeputte 1877-1952*.

De francofone dichter speelde tussen de twee wereldoorlogen een niet onbelangrijke rol in het culturele leven van Oostende. Nochtans is Henri Vandeputte voor velen vergeten. Vijftig jaar na zijn overlijden willen we hem daarom even herdenken.



De gedenksteen voor de dichter, die 50 jaar geleden overleed.



M. Vandeputte

Henri Vandeputte door de ogen van tekenaar Will's.

Kunstenaars

Vandeputte werd op 17 februari 1877 in Schaarbeek geboren. Hij stierf op 5 april 1952 in Oostende. De bijzon-

dere grafsteen werd geplaatst door de toen nog actieve vereniging *Les Amitiés Françaises*, die onze stadsgenoot Guy Descamps als voorzitter had. Heel zijn leven had Henri Vandeputte zich met de poëzie bezig gehouden, maar ook met de bekende plastische kunstenaars uit de dertiger jaren. We denken hierbij aan Permeke, Spilliaert, Lalissee en vele anderen. Natuurlijk waren de letterkundigen veel talrijker in zijn kennissenkring. We vermelden André Gide, Alfred Jarry, Michel de Ghelderode, Karel Jonckheere en vele anderen. Maar ook de cineast Henri Storck behoorde tot zijn vriendengroep.

In de twintiger jaren werd

hij directeur van het casino-kursaal van Oostende. Het was toen de na-oorlogse bloeiperiode voor de kunst. Tussen 1925 en 1931 zou hij verschillende tentoonstellingen organiseren. Toen braken de crisisjaren aan. Henri Vandeputte vertrok naar Antwerpen om er een kunsthandel te runnen, maar keerde kort voor de Tweede Wereldoorlog terug naar Oostende om in boekhandel Corman in de Adolf Buylstraat te helpen terwijl Mathieu Corman als verslaggever in de burgeroorlog van Spanje betrokken was.

Boekhandel

Henri Vandeputte besloot tenslotte om zelf een boek-

handel te openen in de Madridstraat. Dit vlotte echter niet. De francofone periode van Oostende was voorbij en zijn grote interesse voor dichtkunst, waardoor men veel poëtische boeken bij hem kon kopen, was sterk achteruit gegaan.

In 1950 stopte Vandeputte zijn boekhandel en liet voor de prijs van 30.000 frank zijn persoonlijke bibliotheek over aan de stadsbibliotheek van Oostende. Veel van zijn boeken droegen de handtekening en een geschreven opdracht aan de dichter voor wie hij bewondering had. Deze werken worden in het magazijn van de bibliotheek zorgvuldig bewaard.