

# Zitbanken langs de dijk

Bij het bekijken van oude foto's van het seizoenleven in Oostende, valt onmiddellijk op dat er vroeger veel meer rustbanken op en nabij de zeedijk stonden. Vanaf Pasen werden de zitbanken uit de stedelijke werkhuizen gehaald om ze neer te zetten vanaf de vlaggestok of het Klein Strand tot ver op het grondgebied Mariakerke.



OSTENDE. — La Galerie Royale. — ND Phot.

Een beeld uit 1908 met heel veel 'bevolkte' zitbanken in de Koninklijke Gaanderijen.

Vroeger was het zo dat bij het minste mooie weer vele Oostendenaars en toeristen de zitbanken op de dijk opzochten om er het strand- en badleven als een steeds veranderend schouwspel gade te slaan. Bij hoog water bewonderden de bankzitters het eeuwig spel van de golven tussen het Klein Strand en de kursaal. Allemaal hadden ze hun ogen voortdurend gericht op de zee.

## Schepen

Naast de weg- en aanrol-

lende golven was ook heel wat scheepsbeweging te zien: voorbijvarende maalboten, loodsboten, baggerschepen, vissersboten, pleziervaartuigen, zeil- en motorjachten. Het strand en de zee kon men aldus uren bewonderen.

Wie tussen de kursaal en de Wellington Hippodroom een plaatsje gevonden had, kon ook het gestoei van de kinderen gadeslaan of de mooie en minder mooi baders

en baadsters beloeren.

Ook de Koninklijke Galerijen beschikten over de hele lengte over zitbanken die er winter en zomer bleven staan. In de gesloten galerij stonden eveneens zitbanken, die echter verdwenen bij de bouw van het Thermaal Instituut in 1933.

## Stenen banken

Momenteel staan er zowal op de dijk als in de Koninklijke Galerijen veel minder zit-

banken. Vroeger werden ze iedere winter door een ploeg van de stedelijke werkhuizen hersteld en herschilderd. Thans beschikt men er over onvoldoende personeel om die onderhoudswerken uit te voeren. De mensen van de werkhuizen moeten immers instaan voor het onderhoud van tientallen stadsgebouwen. Ook moeten ze feestmateriaal plaatsen en weghalen bij diverse plechtigheden, braderieën, sportmanifestaties...

Langs de dijk staan tegenwoordig nog enkele koele stenen banken waarop men nog zelden iemand ziet zitten. Alleen skeelers komen er af en toe halsbrekende toeren op maken.

## Anekdote

Nog een anekdote om af te sluiten: voor de Tweede Wereldoorlog zag men 's ochtends regelmatig een Oostendse schepen op een bank langs de zeedijk zitten uitblazen.

Dat was meestal na een nachtje eigen verkiezingspropaganda rondragen in het Visserskwartier. We moeten er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat het een sympathieke en ijzersterke schepen betrof die ooit eens lachend zei: „ik verteer mijn Oostendse zitpenningen in Oostende zelf.”

LITTORAL HOTEL



Ostende. Digue vers Kursaal

Op de banken langs de zeedijk tussen kursaal en Vlaanderenstraat zaten bij mooi weer heel wat Oostendenaars en toeristen het leven van en op zee gade te slaan.