

Omer Vilain over de tijd van toen

De batterij Aachen in Raversijde

Het is soms spijtig te moeten vaststellen dat men veel toeristische troeven in handen heeft waar buitenstaanders met bewondering naar opkijken, maar waarvoor de eigen bevolking geen of weinig belangstelling toont. Wij zouden bijna het woord *schande* durven gebruiken.

Voorbeeld van desinteresse van de Oostendenaars voor eigen bezienswaardigheden is het domein Raversijde, waar historisch waardevolle stukken overgebleven zijn uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Oorspronkelijk dacht men er aan de bunkers en loopgrachten in de duinen van Raversijde te vernietigen; tot enkele historici vonden dat de bijna volledig intact gebleven versterkingen onder geen beding mochten verdwijnen. Onder hen Luc Schepens, historisch medewerker en bibliothecaris bij het provinciaal be-



De batterij Aachen werd na de Eerste Wereldoorlog bezet door Belgische soldaten (circa 1920).

stuur in Brugge. Hij is helaas veel te jong overleden om zijn wensen werkelijkheid te zien worden.

Wandelen

Inmiddels weten diegenen die het domein van Raversijde toch al bezochten dat men er een wandeling kan maken

door de verdedingsresten van WOI met zijn befaamde *batterij Aachen*. Een tweede wandeling leidt langs de verdedigingsgordel van Wereldoorlog II, meer bepaald op de plaats waar de Duitsers een invasie van de geallieerden vreesden. Een derde wandeling brengt de bezoeker naar het terugge-

vonden vissersdorp Walraversijde, waar de huisjes van weleer voorbeeldig werden nagemaakt. De wandeling op het domein kan men afronden met een bezoek aan de villa van prins Karel, waar de broer van koning Leopold III tot aan zijn overlijden heeft gewoond. De hele site is dan ook vooral gekend als het *domein van prins Karel*.

Koning Leopold II had er ooit een chalet laten bouwen. Die werd op 15 augustus 1914 door de Duitsers in brand gestoken om daarna, op 8 januari 1915, aan de grote versterkingswerken te beginnen. Bijna vier jaar lang zouden de Duitsers het Raversijdse duingebied in weer en wind bezet houden. Geregeld werden ze vanuit zee beschoten en de batterij kreeg zware klappen te verduren.

Boek

Over het hele domein en zijn geschiedenis bestaat een heel interessante publicatie van de hand van Aleks Deseyne, conservator. Het boek is mooi geïllustreerd met vele nooit gepubliceerde foto's. De moeite waard, net als een bezoek aan Raversijde, waar men na een eerste kennismaking zeker zal terugkeren.



Een bunker nabij de camping Petit Bruxelles (circa 1948).