

Oostende 1914-'18

Op het einde van vorig jaar verscheen er een prachtig boek over de oorlog 1914-'18 in Oostende. Het werd gepubliceerd door Ferdinand Gevaert en Freddy Hubrecht-sen.

Het boek is geïllustreerd met zeer veel foto's uit die periode. Het werd uitgegeven door „De Klaproos” en kost 895 fr.

Het toeval wil dat dit boek verscheen in dezelfde maand dat de vrede in Bosnië, Servië en Kroatië tot stand kwam. Ook daar vergleden vier vreselijke jaren voor de bevolking, die wij maar kenden als Joegoslaven. Ook daar wees alles 4 jaar geleden op een korte oorlog, het werd zowel voor de militairen als voor de burgerbevolking een rampzalige tijd. Iedere bevolkingsgroep scheen te winnen, om tenslotte allemaal van elkaar te verliezen.

Sterven voor 't Vaderland

Ditzelfde idee kwam bij me op bij het bekijken van de vele nooit eerder gepubliceerde foto's in het hoger vermelde boek van Gevaert en Hubrecht-sen. De troepen die ons land binnenvielen en de geallieerden die kwamen om de indringers te verdrijven, dachten ook aan enkele korte gevechten, zoals in de tijd van Napoleon. Niets was echter minder waar... Met alle gevolgen van dien.

In de eerste vier lijsten die in 1915 in „Het Volk” afgedrukt werden onder de titel „Gestorven voor 't Vaderland” werden al de namen van 6335 Belgische soldaten vermeld, van wie men wist dat ze tussen 4 augustus 1914 en mei 1915 gesneuveld waren en die lijsten waren dan nog niet volledig. Het ergste moest dan nog komen ; obussen, kogels, granaten en stikgas zouden dat eerste getal nog fel opdrijven in de volgende jaren. Zonder dan nog van ziekte en ontbering te spreken. Als wij nu al klagen over mist, regen of gesmolten sneeuw, wat moet het toen 4



Duitse troepen met hun beruchte pinhelmen in 1914.



Engelse troepen landen in Oostende en marcheren op het St. Petrus- en Paulusplein.

jaar lang in de loopgraven geweest zijn ?

Niets geleerd

Doch ook de burgers kregen hun deel van de ellende. Ze kregen de beschietingen ; voor Oostende vaak vanuit zee van op de kanoneerboten en vanuit

de lucht door Duitse Zeppelins, later van de geallieerde vliegtuigen. Honderden huizen in Oostende werden in de periode 1914-'18 beschadigd. Daarom staren we soms niet-begrijpend naar de beelden van Sarajavo. Hebben zij dan uit de Wereldoorlogen I en II niets geleerd ?

Wij misschien ook niet.

We drukken hierbij twee kaarten af van krijgslustige troepen in 1914. Hoeveel van deze jonge mannen hebben het licht met Nieuwjaar 1919 nog zien schijnen ?