

# De Parkscholen gefusioneerd

Voor veel stadsge-noten is de fusie van de twee Parkscholen in september wellicht onopge-merkt voorbij ge-gaan.

Doch voor de direkties, le-rraars, ouderraden en bonden van oud-leerlingen is dit een belangrijk feit in de geschiedenis van het Oostends Rijkson-derwijs geweest. Bij de fusie van het Koninklijk Ateneum I en het Ateneum III (het vroe-gere Koninklijk Lyceum) heb-ben velen wel een nostalgische traan weggepinkt.

Beide scholen hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het Oostends middelbaar onderwijs. Ontel-baar zijn de families die een zoon of dochter hadden die in één van de Parkscholen school liep.

## Griekse stoerheid

Het Koninklijk Ateneum I

gelegen in de Leon Spilliaert-straat (vroeger Sint-Petersburg-straat) werd in 1900-1901 ge-bouwd volgens de plannen van de befaamde Brusselse archi-tekt Joseph Caluwaers. Langs de kant van de Rogierlaan werd daarbij een kostschool gebouwd. De school opende haar poorten in 1901. De zeer klassieke bouwstijl langs de zijde van het Leopoldpark is het bekijken waard. Het doet aan de Griekse beschaving denken. Zo zijn er in het mid-den van de eerste verdieping 4 kolommen te zien die de stoerheid van de school moeten beklemtonen. Hoger ziet men vier vrouwenhoofden die elk met bijna onleesbaar geworden letters in het Frans een belang-rijke wetenschap uitbeelden: histoire, géographie, poésie, sciences.

## Athenée Royal

Het onderwijsnet was toen nog bijna ééntalig Frans (zo ook het O.-L.-Vrouwkollege dat toen Collège Episcopale de Note-Dame heette). Daarom

was het bijna verwonderlijk dat men heel hoog links „Athe-née Royal” en rechts „Konink-lijk Ateneum” kon lezen. Deze aanduidingen waren in rode marmer aangebracht. De Fran-se tekst verdween, waarschijn-lijk tijdens de 2de Wereldoor-log, toen het Koninklijk Atene-um ééntalig Nederlands werd.

Boven aan het dak tussen de ballustrade staat nog een borst-beeld van de Griekse God „Pallas-Athene”.

Die mooie gevel met blauw-steen zou volgens mij gerust op de lijst van de beschermde gebouwen mogen prijken.

## Lesgeven in 't café

De fusie met de andere Parkschool verplicht er mij na-tuurlijk ook toe enkele woor-den te zeggen over het vroe-gere Koninklijk Lyceum (later Koninklijk Ateneum III).

Oorspronkelijk was er de „Ecole Moyenne Pour Demoi-selles”, die op de Groenten-markt gelegen was. In 1922

zou men een betere huisvesting voor deze middelbare school bouwen langs de Hendrik Ser-ruyslaan, dit volgens de plan-nen van de architect Raoux.

Waar nu een klein hovetje met wat grasbegroeiing te zien is, was er vroeger een heel klein straatje. Op de andere hoek be-vond zich de herberg „Het hof van Belofte”. Dit café werd niet afgebroken, maar werd inge-palmd door de school, die er klaslokalen in onder bracht. Men kon langs het tuintje he-lemaal bovenaan het gebouw nog altijd de benaming van de herberg lezen. Langs de Hen-drik Serruyslaan was het op-schrift „café” te zien, wat de leraressen wel nooit heeft doen zeggen: „Ik geef les in 't café”.

Nu vormen de twee scholen samen het „Ateneum Cen-trum”, zodat ze nu meer dan ooit de Parkscholen van Oost-ende zijn geworden.

(Omer Vilain)



KONINKLIJK ATHENEUM I OOSTENDE  
1882 - 1982  
100 Jaar Rijksonderwijs

Het Koninklijk Ateneum in de Leon Spilliaertstraat. Het verleden hangt in gangen en zalen.



Het vroegere Koninklijk Lyceum of Koninklijk Ateneum III (let op de benaming „in 't Hof van Belofte” op de zijgevel.