

# De Christinastraat vroeger

De Christinastraat is één der oudste straten van onze stad, althans het gedeelte tussen de Jozef-II straat en de Langestraat.

Het is de enige straat die vanaf de Zeedijk tot aan de Vindictivelaan loopt zonder twee benamingen te hebben.

Het oudste gedeelte heette

vroeger de Karnemelkstraat. Toen de aartsbisschop Marie-Christine (die men altijd kortweg Christina noemde) en haar gemaal aartsbisschop Albert Casimir als gouverneurs der Nederlanden werden aangesteld, werden 2 straten naar hen gedoopt.

## Naamwissels

De Karnemelkstraat werd de Christinastraat en de andere nieuwe straat werd de Albertusstraat, al sinds lang veranderd in de Euphrosine Beer-

naertstraat.

## Verlengstuk

De aartsbisschop zijn hier minstens een zestal keren op bezoek geweest tussen 1781 en 1791. In 1783 kwamen ze speciaal naar Oostende om de openstelling van het pas gegraven tweede Handelsdok bij te wonen.

De Christinastraat kreeg later een gedeelte bij, gelegen tussen de Jozef II-sstraat en de Keizerskaai (nu Vindictivelaan) en nog later een deel tussen de Van Iseghemlaan en de Zeedijk.

## Niet zonder geschiedenis

Al heeft de Christinastraat altijd in de schaduw geleefd van de Kapellestraat, toch kan men ze niet als een straat zonder geschiedenis bestempelen.

Als we even de straat doorlopen dan moeten we denken aan het 1ste liberale nieuwsblad „La Flandre Maritimee” dat in die straat in 1861 gedrukt werd, zoals later op de hoek van de Van Iseghemlaan, jarenlang „De Zeewacht” zou verschijnen.

Het oudste huisje was de hoek van de Langestraat, waar voor Wereldoorlog I het drukbeklante café-chantant „Le Pantouffle” gevestigd was. Na Wereldoorlog II werd het de dancing „Rhythme Club” en nog later de „Van's”. Al stond er op de gevel 1611, toch was dit zeer twijfelachtig. Zo ook spreekt men nu van het Spaans Huisje, dat afgebroken werd en mogelijk zal terug heropgebouwd worden en gekend onder nr 67. Het dateert uit 1741, dus niet uit de tijd van het Oostends Beleg.

## Over 'Octave' en zijn bouletten

De Dominicanenkerk da-



Frituur „Octave”, befaamd uit de jaren 1950-1960

055

ZW

24/03/1935

teert van 1883. Het klooster, herbergde vroeger een 15-tal „predikheren” of Dominikanen. Thans zijn ze op minder dan één hand te tellen. De kerk of kapel is toegewijd aan Sint-Catharina. Haar beeld ziet men aan de voorgevel.

Cafés, kleine hotels en spijshuizen zijn er ook altijd in de Christinastraat geweest. Eén van de bekendste, thans afgebroken, was het hotel Meyus. Jarenlang was de bekendste frituur van het nachtelijk leven „Bij Octave”. Hij was beroemd

om zijn bouletten.

De Oostendse Heemkring werd met een 40-tal personen gesticht op een zondagmorgen in café „De Bierkelder”, gelegen in de Christinastraat, naast „De Drie Sleutels”.

En zo kunnen we verder gaan in deze oude Oostendse straat, die zoals iedere straat haar eigen geschiedenis heeft.

(Omer Vilain)



*Hotel-Restaurant Meyus, gekend voor zijn familiefeesten en andere vergaderingen*