

De oude Langestraat



8. OOSTENDE. — Langestraat.
OSTENDE. — Rue Longue.
OSTEND. — Long Street.

De hoek van de Langestraat en Madridstraat

Na de felle ontplof-fing in de Lange-straat op donderdag 2 maart 1995, be-keek ik eens enkele kaarten waarop die buurt in vroegere ja-ren te herkennen is.

Het zijn opnames uit het be-gin van de dertiger jaren. Het ge-bouw waar de ontploffing plaats vond, was in die tijd een befaamd restaurant „La Belle Meunière”. Later werd het de suksesvolle dancing „Caso-va”. Deze was gunstig ge-le-gen, want in de omgeving werden verschillende bios-koopzalen gebouwd. Nu was het de „Shakespeare”.

Oord van vertier

Aan de overzijde had men het „Hôtel Ville de Spa” met een veelgebruikte zij-ingang en met daarnaast nog een zeer bekend restaurant „Almonda”. Schuin tegenover de „Caso-va” had men de herberg „Au viel Ostende”, dat nog steeds, weliswaar onder een andere naam, bestaat. Daarnaast was het café dat nooit zijn deuren sloot: „Café des Sports”. Ja-renlang was het één der sterk-
ste supportersclubs geweest van K.V.G.O.

De vierde hoek was een tekstielzaak, maar weinigen zullen zich dat kunnen herin-neren. Het droeg de naam van „Au petit bénéfice”. In de plaats daarvan kwam een con-fisseriezaak.

Tijdsbeeld

Het was een feit dat weinig zaken vele jaren bleven be-staan. Het seizoen was prima, maar de winter was lang. Toch bleven de gevestigde zaken die ik opnoemde, soms wel een halve eeuw of meer bestaan.

Ook verlegden sommige be-drijven zich naar andere plaat-sen, zoals de souvenirzaken. Op sommige kaarten kan men zien dat er verschillende sou-venir- en prentkaartenwinkels gelegen waren in het eerste ge-deelte van de Langestraat, na-bij het Kursaal.

Als men de gebouwen zelf bekijkt, kan men gerust zeg-gen dat er in de jongste 70 jaar maar weinig veranderd is in de Langestraat.

(Omer Vilain)