

De Kapellestraat

Ter gelegenheid van de jaarlijkse braderie wil ik ook eens een stukje schrijven over Oostende's bekendste straat. De Kapellestraat liep vroeger maar van het Wapenplein tot aan de Jozef II-straat.

Vanwaar komt die naam, vraagt men soms. Rond 1650 stal een zekere Bryan, een Engelsman, uit de grote kerk (toen de enige kerk van Oostende) de gouden ciborie met de gewijde hosties en hij gooide deze op een stuk braakliggende grond in de Oude Magazijnstraat weggooide. Toen dit uitkwam werd er, om die heiligschennis enigszins ongedaan te maken, beslist een kapel te bouwen die toegewijd was aan Sint-Maarten. Een 80-tal jaren later brandde die kapel af en werd niet meer herbouwd, doch de Kapellestraat, vroeger de Oude Magazijnstraat, bleef de naam Kapellestraat houden.

Het gedeelte van de Kapellestraat, tussen de Jozef-II straat en de Kapellebrug, had eerst de naam van een burgemeester, Thomas de Gysperre. Later werd het Sint-Thomasstraat, om uiteindelijk bij de herziening van de straatnamen in 1858 ook de Kapellestraat te worden. Dat de Kapellestraat een drukke straat werd is niet te verwonderen. De straat gaf immers verbinding met de bewoners van het toen bloeiende Hazegras, Sas-Slijkens en de Vuurtorenwijk. Ook de reizigers die uit het eerste station kwamen gingen bijna allemaal via de Kapellestraat naar het centrum en de zeedijk.

Nu is de Kapellestraat nog enkel een straat van winkels en banken. Vroeger had men er verschillende bekende hotels, zoals „Hôtel de la Cour de France”, „Hôtel de Cour d'Angleterre”, „Hôtel de la Marine”, „Hôtel de Hollande”, „Hôtel Barrère”, „Hôtel Tour Eiffel” en op de hoeken van de Vindictevelaan „Hôtel de la Couronne”, en „Hôtel du Bassin”... Het waren, zoals u kunt lezen, één voor één allemaal Franstalige benamingen.



De Kapellestraat, gezien van de hoek van de Jozef II-straat, toen er nog maar weinig verkeer was. (circa 1935)



De Kapellestraat na de heropbouw, bijna ter hoogte van de Witte Nonnenstraat (circa 1950)

In de Kapellestraat kwamen er ook bekende warenhuizen hun deuren openen, zoals „A l'Innovation de Bruxelles”, „De Uniprix”, „De Sarma”, „La Ville de Londres”, „Aux Variétés”, „In den Anker” en „Grand Bazar Parisien”.

In 1939-40 was het beruchte Russische spionagenet „Rote Kapelle” gevestigd in een han-

delszaak dat „Au Roi du Caoutchouc” heette. In mei '40 werd de klanditiene uitzendpost in allerijl naar Knokke overgebracht. 's Anderendaags legden de Duitsers bijna gans de Kapellestraat plat met brandbommen. Radio Berlijn liet omroepen dat het Jodenkwartier in Oostende in as was gelegd, doch waarschijnlijk

wilden zij de „Rote Kapelle” treffen, die van die aanval op de hoogte was gebracht door hun spionnen.

Om te eindigen dit: weet u hoelang de Kapellestraat al verkeersvrij is? Wel, die grote verandering gebeurde in 1973. Jawel, al 21 jaar geleden.

(Omer Vilain)