

# Logo's vroeger en nu



Het waterkraantje in de Ieperstraat

Als men nu door de stad wandelt, ziet men vooral in de winkelstraten en het uitgangskwartier allerlei uithangborden aan de gevel hangen, die wijzen op de naam van de zaak of wat er te bekomen is. Ze zijn meestal koel, zielloos en met felle kleuren vervaardigd. Sommige zijn 's avonds verlicht, maar daarmee is ook alles gezegd. Daarom gaan mijn gedachten naar de uithangborden, die soms ook wel een andere vorm kunnen aannemen, zoals men in het verleden in Oostende zag.

Wie herinnert zich niet het beeld van een valk, die op de gevel langs de Sint-Jorisstraat (nu Dekenijstraat) te zien was bij de firma Valcke. Een paar jaar voor de firma uit de Kapellestraat-Dekenijstraat

plaats maakte voor de Mercatorgalerie werd het bij een poging om het te ontvreemden, vernield. De dieven hadden het laten vallen.

Ook denk ik nog geregeld aan de rood-blauwe stokken die men aan de gevels van de haarkappers of barbiers zag uitsteken. Het wees er op dat ze ook het beroep van chirurgijn uitoefenden en aderlatingen bij hun patienten toepasten. Die rode en blauwe kleuren wezen op de aders. Meestal draaiden die stokken, zodat het wel de indruk van stromend bloed kon geven.

Natuurlijk hadden de meeste herbergen een uithangbord met de naam van het drankhuis of van de uitbater. De meest bekende blijft natuurlijk „De drie gapers”, gelegen op



De olifant in de Kerkstraat

de hoek van de Timmerman- en de Stuiverstraat. Op het bord zijn maar 2 gapers te zien, de 3de gaper is natuurlijk de persoon die naar het bord kijkt.

Met moeite vindt men nu nog een origineel uithangbord. Daarom laat ik hierbij een paar zien: een ouderwetse kraan bij een loodgieter in de Ieperstraat en de olifant van

eën bekende drogisterij in de Kerkstraat. De olifant wijst al jaren op de naam van de winkel „A l'Eléphant - In den Olifant”, zoals men nu nog op de zijgevel kan lezen. Maar kijkt men nu nog veel naar boven om iets op de gevels te zien? Veelal is men per auto en te voet moet men opletten om in niets te trappen!

(Omer Vilain)