

# De Langestraat

In het oud Oostende was de Langestraat ongetwijfeld de langste straat van onze stad. Vandaar de benaming. De Langestraat heette evenwel tot 1640 de Kaaistraat, want de eerste haven van Oostende lag ongeveer waar nu het kursaal gelegen is en waar de van Iseghelelaan nu ligt was vroeger de eerste vaargeul binnen de muren van Oostende. Toen deze gedempt werd kwam er grond vrij en de Kaaistraat

werd de Langestraat. De Langestraat is ongetwijfeld één van de merkwaardigste straten van onze stad. De straat heeft de eerste Koninklijke Residentie in onze stad gekend. Het gebouw bestaat nog en heeft verschillende functies gehad, gaande van de Dienst van Bruggen en Wegen, Verpleegsterschool, Kamer voor Handel en Nijverheid en Vormingsinstituut. Toch noemen de Oostendenaars

het nog steeds het „Oud koninklijk paleis”. Het is immers daar dat Koningin Louise-Marie, de eerste koningin der Belgen, in 1850 overleed. Op aanvraag kan men trouwens nog altijd de sterfkamer bezichtigen. Verder staat in de Langestraat, op nr 101, de Anglikaans kerk, door de bewoners van Oostende aangeduid als de Engelse Kerk. De kerk werd gebouwd op de oude gronden van het slachthuis. Doch de Langestraat, die de verbinding maakt tussen Kursaal en Visserskaai, heeft nog veel andere huizen. Wel werd en wordt de Langestraat aangeduid als de rosse buurt van Oostende. Bars en dancings waren verzamelaarsplaatsen voor de jeugd. Soms werd er ook een flink robbertje gevochten.

In de Langestraat was ook een oesterput, waar oesters gekweekt werden. Er waren verschillende bioscopen, vooral tussen de twee wereldoorlogen, zoals de Rialto, de Plaza (vroeger Pathé en later Rio), de Corso (vroeger Rex), de Capitole, enz... Destijds had de Koninklijke Schouwburg eveneens een toegang naar het



De Anglikaanse kerk met een zicht als verkeersvrije straat, wat het toen niet was (circa 1900)



De helling van de Langestraat naar de Visserskaai toe. (circa 1930)

„Uilenkot” (de hoogste balkon) via de Langestraat. Dans- en feestzalen waren er steeds genoeg. Attractiezaalen, café chantant zoals „Le Pantoufle”, dat veel later de „Van’s” werd (hoek Christinastraat) en de Casanova (hoek Hertstraat). We mogen zeggen dat bijna ieder huis in de Langestraat

zijn geschiedenis heeft en herinneringen oproept aan jong en oud die toen uitging. Was de grootste supportersklub van K.V.G.O. niet gelegen in de Langestraat, in de toenmalige „Café des Sports” dat dag en nacht open was. ?

(Omer Vilain)