

Muziekkiosken

Nu er vanuit ieder huis, iedere herberg of handelszaak muziek te horen valt, let men er wellicht minder op als een harmonie of een fanfare door de straten van onze stad trekt. Ook het luidruchtig verkeer belet ons de muziek te horen die al van ver op ons afkomt.

Wij hebben in Oostende nog een tweetal vaste muziekkiosken waar er, vooral in de zomermaanden, op vaste dagen en uren gemuziceerd wordt. Naast onze Stedelijke Harmonie en de Muziekkapel van de Belgische Zeemacht komen daar meestal binnenlandse harmonieën en fanfares hun muzikunde te beste geven.

We hebben het hier natuurlijk over de muziekkiosken op het Wapenplein en in het Leopoldpark. De eerste werd in 1896 gebouwd. In sierlijke stijl werden juist onder het dak de naam van vier komponisten aangebracht: Gounod (Fransman), Rossini

(Italiaan), Wagner (Duitsler) en Grétry (Belg). Op een zeker ogenblik was er sprake van het afbreken van die kiosk, doch het algemeen protest kon dit beletten. Meer zelfs, de muziekkiosk werd bij Koninklijk Besluit van 22 september 1981 als monument beschermd.

De kiosk in het Leopoldpark werd eveneens rond de eeuwwisseling gebouwd. Het bouwwerk pasr uitstekend in het geheel van het stadspark.

Tijdelijke kiosken

Destijds werden er tegen de start van het seizoen door de Stedelijke Werkhuizen opgetimmerd nog verschillende houten kiosken op diverse plaatsen en wijken van de stad. Het waren er tamelijk veel. Zo uit het hoofd herinner ik mij dat er dergelijke tijdelijke muziektempeltjes werden gebouwd aan de Vlaggestok, het Visserplein, de Vogelmarkt, het Haze-gras, Petit Paris (aan de Koninginnelaan nabij de Squares), het Gerechtsplein en op de dijk van Mariakerke. Maar wellicht waren er nog andere.



De muziekkiosk op het Wapenplein terwijl een fanfare speelt. (circa 1908)

Vóór de Eerste Wereldoorlog plaatste men er ook een aan het Kursaal ter hoogte van de Oosthelling, en in het Bosje, op het eilandje.

Om al die kiosken geregeld van muziekkorpsen te voorzien werd een organisatie opgericht onder leiding van de Stedelijke Harmonie en met de naam „Bestendig Festival”.

Tot slot wil ik nog de privé-kiosk vermelden die gebouwd was nabij het museum Stracké in Raversijde.

Omer Vilain

12 - Ostende. Parc Léopold



De muziekkiosk in het Leopoldpark, de muzieklessenaars staan reeds gereed. (circa 1910)