

Oostendse oesters

Nu er zoveel gesproken wordt over het stopzetten van oesterkwekerij Halewyck, komt het voor vele Oostendenaars toch hard aan want de „Oostendse oester” of „Les Ostendaises”, zoals op menige spijkskaart te lezen stond, was een begrip dat tot ver over de grenzen bekend was.

Er zijn in de loop der jaren veel Oostendse kwekerijen geweest. Men moet er maar het „Oostends oesterboek”, in 1977 gepubliceerd door Raoul Halewyck en Norbert Hostyn, op nalezen om tot die kennis te komen. De eerste oesterkwekerij dateerde van in de tweede helft van de 18de eeuw, dus een goede 200 jaar geleden. De roem van de Oostendse oester kwam er echter in de Belle-époque-periode. De bekendste kwekerijen waren: *Royon-Hertoghe*, *L. Janssens & Cie*, *Desmet-Lambrecht*, *A. Stichert, Stracké & Cie*, *Huitrières Park* van *M. L. Delbouille*, *Vanderheyde*, *Van Graefschep* en nog verschillende anderen.

Familietraditie

De grootvader van *R. Halewyck* was gehuwd met de dochter van de oesterkweker *Royon*, zodat dit een familietraditie werd. *Raoul Halewyck* is enkele jaren geleden overleden en de oesterputten, gevestigd in de grote spuikom werden onder zijn naam door een vennootschap verdergezet. Daar is nu een einde aan gekomen.

De oesterputten lagen zo wat verspreid over Oostende. Die van *Royon* lagen nabij de Parijsstraat, waar nu het Koninklijk Chalet staat. In feite was dit Mariakerks grondgebied. De oesterputten *Vanderheyde* lagen op het *Hazegras*. Vandaar de nog bestaande straatnaam, *Oesterbankstraat*. *Janssens* was in de *Langestraat* en de oesterputten van *Debrock*, *Valcke* en *Stracké* lagen op verschillende plaatsen aan de overzijde van de havengeul.

De kweek van oesters door de firma *Halewyck* in de Spuikom begon in het jaar 1934. Er waren ook nog een paar kleinere kwekers die van de spuikom mochten gebruik maken.

Reeks tegenslagen

Tegenslag op tegenslag, zoals het overdadig wegspoelen van de jonge larven naar zee (de Spuikom was nog niet voldoende afgesloten). De grote vorst en natuurlijk de oorlog waren er de



De oesters worden voor verzending gereed gemaakt (circa 1908)



Het oesterpark *Stichert-Stracké* aan de mosselhoek, nabij de baan naar *Blankenberge* (circa 1908)

oorzaak van dat bijna geen enkele firma economisch kon overleven. Na de Tweede Wereldoorlog werd door *Halewyck* een grootscheepse poging gewaagd. Hij kreeg medewerking van een aantal wetenschappers, vooral van prof. *Leloup*, die in de Spuikom geregeld wetenschappelijke onderzoeken kwam doen en zijn be-

vingingen i.v.m. de oesterkweek in tijdschriften publiceerden.

Soetes oesterschip

Oostende heeft ook nog een oesterschip gekend, dat een dertigtal jaren geleden in het tweede dok lag. Het schip van *Soete* noemden de mensen het, naar de

eigenaars ervan. Op een dag is het schip gezonken en er is geen ander in de plaats gekomen.

Zo verdwijnen de Oostendse oesterkwekerijen een na een. Wat niet belet dat we nog steeds goede oesters in Oostende kunnen kopen, maar „*Les Ostendaises*” die zijn er helaas niet meer.

Omer Vilain