

Omer Vilain over de tijd van toen

# Een stad zonder auto's

03/12/1994

We weten het allemaal en we moeten het steeds tot vervelens toe anhoren dat de auto het grootste probleem in onze stad geworden is.

We keken eens na hoe het vroeger was en konden op een paar luchtfoto's van rond de jaren 1955-1960 zien dat er maar hier en daar een auto te bespeuren viel. We kozen twee kaarten uit waar met zicht op een plaats waar het parkeren nu bijna niet meer te doen is, nl. in de omge-

ving van het Kursaal en de omgeving van de hoofdkerk Sint Petrus en Paulus. De straten zijn bijna volledig auto-loos (de droom van iedere autobestuurder), zodat we mogen aannemen dat in Oostende de bouwwoede van de jongste 40 jaar de oorzaak is van het wellicht vertienvoudigen van het lokale autopark. Door die eenvoudige prentkaarten kan men dat duidelijk aantonen.

(Omer Vilain)



Het Kursaal (1953) en omgeving



De SS Petrus- en Pauluskerk en omgeving