

Omer Vilain over de tijd van toen

# Koloniale Loterij in de kursaal

Tijdens de crisisperiode, kenmerkend voor de jaren dertig, werd bij wet van 29 mei 1934 de *Koloniale Loterij* in het leven geroepen. Een lot kostte toen al 100 fr., wat heel veel was in die tijd. Er werden dan ook minder loten verkocht dan verwacht. Zowat overal werd publiciteit gevoerd, zelfs op de Wellington Hippodroom.



Een loterijbiljet van de eerste trekking die in 1934 plaatsvond.

De eerste trekking van de *Koloniale Loterij* vond plaats op 18 oktober 1934. We konden onlangs dergelijk loterijbiljet van de hele eerste schrijf die op die dag getrokken werd, op de kop tikken. Voor zo'n biljet betaalde men toen 100 fr.

## Trekking in Oostende

Al spoedig zag de directie in dat 100 fr. voor een lot toen een te hoog bedrag was. Een jaar later bracht men die prijs terug tot 50 fr. en werden tienden uitgebracht aan 10 fr.

Op 29 augustus 1938 greep de trekking plaats in de Oostendse kursaal. De grote roton-

dezaal zat bomvol. Vele Oostendenaars en toeristen hebben toen voor de eerste keer de magische trommels, die door zes Kongolezen werden bediend, zien draaien. Zes andere Kongolezen toonden elk het nummer dat een getal vormde van zes cijfers.

In 1959 vierde de *Koloniale Loterij* de 25ste verjaardag met een trekking in de kursaal van Oostende op 30 augustus.

## Lotto

Met de onafhankelijkheid van Kongo werd de *Koloniale*

*Loterij de Afrikaanse Loterij*, maar dat viel niet in de smaak van de kopers. Sedert 1963 kennen we het instituut als de *Nationale Loterij*.

Een der eerste trekkingen onder de nieuwe naam vond opnieuw plaats in Oostende. Het was prins Albert, onze huidige koning, die de eer kreeg in de kursaal de knop in te drukken om het groot lot kenbaar te maken.

Maar er moest een kentering komen, want de interesse verminderde. Op 4 februari 1978 vond de eerste Lotto-

trekking plaats. Die zou *Prior* en *Littlewoods* die beiden voetbalpronostiek organiseerden, doen verdwijnen. Voordien had de eerste voetbalpronostiek, *The Belgian Gazette*, die in België bestond en in Oostende gevestigd was in de Peter Benoîtstraat, het kort na de Tweede Wereldoorlog moeten opgeven. Een gevolg van de inactiviteit tijdens de oorlogsjaren. Voordien werd zelfs een gratis krantje uitgegeven, waarvan we de vooroorlogse jaargangen op de kop hebben kunnen tikken.



Een vooroorlogse trekking in de kursaal van Oostende.