

Waar nu de Amandine rust

De toeristen die met de trein naar Oostende kwamen, verstuurden graag prentkaarten van het station, vanuit de omgeving van de Vindictivelaan of uit de richting van het Sint-Petrus en Paulusplein gezien. Het is ongelooflijk als men die kaarten uit de late jaren dertig tot het begin van de jaren vijftig bekijkt, hoeveel er door de jaren heen veranderd is.

Het stationsplein is verkeersvrij geworden, nu prijkt er een mooi monument met vier gezeten vrouwen van de beeldhouwer August Michiels. Het zeer smalle brugje is verdwenen. Er is een nieuwe grote sluis gebouwd zodat de beruchte *strontpit*, zoals de Oostendenaars die zeer vleidend noemden, verdween. Deze dankt zijn naam aan het doorlopende zijdok, waarin de stinkende straatriolen uitkwamen. Het trambuisje van voor de tweede wereldoorlog werd vervangen door een moderner gebouw, dat nu ook al weer verdwenen is, net zoals de openbare toiletten. De trammen rijden niet meer langs de Visserskaai. De maalboten in de verte zijn verdwenen en



De omgeving van het station, zoals dit beeld uit 1938 toont.

het beeld ter ere van de Oostendse gesneuvelden is van het St.-Petrus en Paulusplein verdwenen. Een overschot van het sierlijke beeld staat nu in de Jozef II-straat aan de zijkant van de hoofdkerk.

Berlijnse muur

De levendige omgeving van het station is ook erg gewijzigd. Men ziet er geen commissarissen meer. Die sterke figuren die verschillend de zwaren valiezen tegelijk

konden torsen zijn er niet meer. Ook de koetsiers die op de passagiers wachtten om ze naar hun hotel te voeren, zijn verdwenen. De bruggendraaiers die met hun sterke armen de brug in beweging wisten te brengen, zijn vervangen. De nieuwe bedienden moeten nu maar enkel op een knop duwen om de sluisen of de bruggen in de gewenste stand te brengen.

Ten slotte zijn de *bassins*, de dokken dus, beter afgesloten zodat men er niet meer zo gemakkelijk in het water kan sukkelen.

Het liedje "en j'is met z'n kl... 't water ingevallen" doet daar nog steeds aan denken. Met de Amandine zal dit niet gebeuren want er is een kleine Berlijnse muur gebouwd.



De omgeving vanuit de richting St.-Petrus en Paulusplein. Deze foto dateert van 1950.