

Het zolderatelier van Ensor

Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest rond het grote zolderatelier van James Ensor, gelegen op de hoek van de Van Iseghemlaan/Vlaanderenstraat.

Het Ensorjaar is bijna voorbij. De Oostendse kunstenaar heeft zijn stad niet onberoerd gelaten; zelfs de plaatsen waar de meester gewoond en gewerkt heeft, kwamen de voorbije maanden regelmatig in de belangstelling. Zo ook de zolder van het huis op de hoek Van Iseghemlaan/Vlaanderenstraat waar baron Ensor zijn atelier had.

Open balkons

Het zolderatelier van Ensor is waarschijnlijk gebleven zoals in de tijd dat de meester er werkte. Het huis heeft intussen al een hele gedaanteverandering ondergaan. Op de eerste en tweede verdieping, kant Vlaanderenstraat en een gedeelte kant Van Iseghemlaan en op de derde verdieping langs de Vlaanderenstraat werden open balkons aangebracht.

De gevelversieringen tussen de etages zijn verdwenen en de vier zoldervensters aan elke zijde werden vervangen



Een foto uit 1925 met een mooi zicht op het huis, gelegen op de hoek Van Iseghemlaan/Vlaanderenstraat. Het huis, met bovenaan het schildersatelier van Ensor, werd toen uitgebaat als hotel Alberta.

door telkens twee grotere vensters. Dat er een probleem is om die zolder te beschermen, spreekt dan ook voor zich.

Japanners

Een groep Japanners, op

reis door Europa, heeft onlangs de zolder, waar Ensor heeft gewerkt, bezocht en vond ze formidabel. De Japanners hebben er heel wat foto's genomen, want naar het schijnt zijn in hun land zol-

ders zoveel als onbestaande, laat staan een schildersatelier op zolder.

Wat er nu van het zolderatelier van de 50 jaar geleden overleden James Ensor zal geworden, blijft alsnog een open vraag.



Moest Ensor vandaag nog leven, dan zou hij dit zien uit zijn