

Omer Vilain over de tijd van toen

Wat met de duivenschietsing?

Onder de bescherming van de Wellingtonrenbaan resorteert ook het vroegere, meer dan 100 jaar oude gebouw van de duivenschietsing.

Er bestaan plannen om in de onmiddellijke omgeving van het *Kasteeltje*, waar jarenlang de duivenschietsing plaatsvond, een Vlaams Centrum van het Paard op te richten. Ook een Vlaams Museum van het Paard en een polyvalente ruimte voor officiële dressuur behoren tot de mogelijkheden. Voor de dressuur wil men een grote openlucht ovaal aanleggen voor jumping en andere mogelijkheden.

Nieuwe bestemming

Het gebouw van de duivenschietsing zou geschikt zijn om er thematentoonstellingen over het paard en symposia voor dierenartsen te organiseren. Wellicht behoort ook een tea-room tot de mogelijkheden. De algemene ingang zou langs de Nieuwpoortsesteen-



E. L. h. 21.

Ostende. - Le Tir aux Pigeons et le Royal Palace.

Een duivenschutter legt aan (1903).

weg worden voorzien, maar zover reiken de plannen nog niet. Wel zijn er al diverse studies uitgevoerd, waarover we de komende maanden wel meer zullen vernemen.

Toevallig kregen we onlangs een nummer van *Ostende illustré, organe de la Reine des Plages et du Littoral* van

augustus 1907 in handen, met daarin een bijdrage over de duivenschietsing.

Hoe werd er geschoten?

De schutter stond op 20 meter van vijf bakken, elk vijf meter van elkaar geplaatst. In

elke bak zat een duif. Plots klapte een bakje open en de duif kon wegvliegen. De schutter, die vooraf niet wist welke duif de vrijheid zou krijgen, moest wachten tot het dier opvloog alvorens te schieten. Zette de duif zich evenwel op het gras neer, dan mocht de schutter niet schieten.

Indien de schutter de richtlijnen regeerde, toch schoot, maar miste en de duif daarna in de lucht kon raken, was zijn schot ongeldig.

Het bewuste artikel eindigt met te vertellen dat er veel protest gekomen was tegen deze mensenwaardige sport. Maar wat dan gezegd van de jacht, de visserij, de vogelvangst, de hondenrennen?

De duivenschietsing is een uitstekende leerschool voor koelbloedigheid en behendigheid. Feit is dat het duivenschietsen als sport verboden is en dat het mooie gebouw van de duivenschietsing jarenlang verwaarloosd werd. Hopelijk komt daaraan in de nabije toekomst verandering.



Een jumpingwedstrijd met Pasen 1913 nabij de duivenschietsing.