

Omer Vilain over de tijd van toen

Karl Marx op bezoek

Een goede 150 jaar geleden was er al een sociale onrust die door verschillende West-Europese landen trok. Het was in die periode dat Karl Marx geregeld in Frankrijk en Engeland, en tussenin ook in België, verbleef. Zowel Karl Marx, als zijn goede vriend Friedrich Engels, bezochten ook Oostende.

De Duitse socialist Friedrich Engels, de goede vriend van Karl Marx die in 1945 de vreselijke mistoestanden bij de arbeidende klasse in Engeland in een boek beschreven had, verbleef in 1846 in Oostende. Hij schreef een brief naar Marx om hem in Oostende uit te nodigen om samen over hun Communistisch Manifest, dat het volgende jaar moest verschijnen, te spreken. In die brief pent Engels enkele

zeer pittige details neer over hoe het ontluikend badseizoen in onze badstad is. Hij schrijft dat Oostende vol is van vakantiegangers (de brief is gedateerd van 27 juli 1946). Er is hier bijna geen plaats meer. Hij zelf verblijft in „An Duc de Bra...” in de Karnemelkstraat (de huidige Christinastraat) en betaalt er 95 fr. voor een maand.

Hij merkt op dat alles duurder is geworden in vergelij-



Karl Marx (1818-1883).

king met het vorige jaar. Verder schrijft hij at het bier slecht is en de sigaren slecht en duur. Ook om de was te laten doen betaalt men veel. Tenslotte geeft hij een kleine budget-berekening per maand. We laten dit hierna volgen :

- Logement : 125 à 150 Fr.
- Ontbijt : 45 fr.
- Diner : 150 fr. (Men vreet hier veel !)
- Souper (2 à 3 maal biefstuk) : 60 fr.
- Koffie ('s namiddags op het strand) : 18 fr.
- Was (zeer duur) : 20 fr.
- Zeebaden (Kabine,...) : 40 fr.

Hij schrijft ook dat hij een logementsplaats gevonden heeft voor Karl, hetzij in de Witte Nonnenstraat, hetzij in de Karnemelkstraat. Hij

vraagt spoedig antwoord. Enkele dagen later komt Karl Marx in Oostende aan. Ze bespreken de verdere Communistische agitatie, die het volgende jaar in Europa moet plaatsgrijpen. Ze planden méér dan waarschijnlijk in Oostende ook het Communistisch Manifest „Proletariërs aller landen verenigt U”, dat in 1847 het licht zou zien.

We kunnen ons afvragen hoe Friedrich Engels in Oostende op geregelde tijdstippen verbleef, doch men moest weten dat Oostende op de kruising lag van Keulen, Brussel en Londen en ook mogelijk van Parijs naar Londen. Zo kunne ook vele andere beroemdheden in Oostende terecht.

(Omer Vilain)



Friedrich Engels (1820-1895)