

# Oostends noodgeld

Van de week werd er een einde gesteld aan de uitgifte van 'oude' briefjes van vijfhonderd frank. Dat geld wordt niet meer in de handel aanvaard. Ten eeuwigen dage kunnen de lapjes nog wel worden ingewisseld bij de Nationale Bank.

De komst van de Euro in acht nemende, doet het er ons aan denken dat Oostende tussen 1914 en 1918 eigen geld drukte. Oorlogsgeld heette het. We raadpleegden voor deze bijdrage het befaamde werk *Paper money of the 20th century, volume II* gepubliceerd door de Amerikaanse Internationale Bankbiljettenverenigingen.

## Er was geen officieel geld meer

Het hoofdstuk *Local emergency issues 1914-1918*, dat eigenlijk op het plaatselijk Belgisch noodgeld in de eerste wereldoorlog slaat, werd geschreven door onze stads-genoot Walter Major. Daarin lezen we dat niet minder dan 390 gemeenten in ons land

noodgeld lieten drukken omdat er heel eenvoudig geen geld meer voorradig was. Veel geld was in handen van de bezetter, bij de gemeentebesturen kwamen er geen centen meer binnen en het centrale bestuur beschikte ook over te weinig middelen om de noodlijdende gemeenten te steunen.

Het noodgeld werd uitgegeven als kleine kasbons en

sommige gemeenten voorzagen zelfs interesten die na de oorlog zou worden verleend. In provincie West-Vlaanderen gaven 55 gemeenten noodgeld uit. De gekendste gebieden waren Blankenberge, Brugge, Eernegem, Heist, Kortrijk, Menen, Oostende en Ieper.

## Sirene

In Oostende werden niet minder dan zestien verschil-

lende biljetten in omloop gebracht. In 1914 en 1915 was het Oostends noodgeld tweetalig. In 1916, 1917 en 1918 werden de biljetten ééntalig Vlaams.

De versiering op de biljetten was vaak mooi en artistiek. Zo waren er tekeningen op de brieven van 100 fr. uit 1918 met een sirene met drietand voortgetrokken door twee reusachtige zeedieren. In de verte ziet men de contouren van het kursaal van Oostende en de keerzijde de Visserskaai met centraal in de achtergrond de Peperbusse. De afbeelding van de Visserskaai vindt men al op de biljetten van vijf, twintig en honderd frank van 1915 en die van 100 fr. anno 1916. Tevens kan men ook nog lezen: 'Uitbetaalbaar in de gemeentekas ten laatste drie maanden na de vredesluiting.'

## Curiosa

Er zijn verzamelaars van noodgeld verspreid over de hele wereld. Maar veel wordt er voor de collecties niet betaald. Veel van dat noodgeld raakte via Duitse en de geallieerde soldaten in het buitenland. Er waren ook tal van Oostendenaars die hun spaarpotje vergaten, zodat er na tachtig jaar nog van dat geld toevallig het daglicht ziet. De druksels zijn tot curiosa geworden en hebben een zeker belang bij het verhalen van de geschiedenis over WO-II.



Een sierlijk briefje van 100 fr. daterende van 1918 met op de voorzijde een zeegodin.



Hetzelfde lapje van honderd met op de keerzijde een glimp van de Visserskaai.