

Omer Vilain over de tijd van toen

# Bijna 45 jaar geleden

Toen we het afgelopen weekeinde ternauwernood ontsnapten aan de desastreuze gevolgen van de zware stormwind die met een enorm geweld het zeewater over de dijk sloeg, moesten we terugdenken aan het rampzalige stormweer dat in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 de hele Oostendse binnenstad blank zette.

Oostende onder water. Het heeft niet veel gescheeld of de geschiedenis had zich een paar dagen geleden herhaald. Veel lezers zullen zich allicht nog goed herinneren hoe in 1953 alle marktpleinen, heel het visserskwartier, het gebied begrepen tussen de Langestraat, Adolf Buylstraat en Hendrik Serruyslaan volledig onder water stond en slechts met roeiboortjes bereikt kon worden. Zelf het Leopoldpark was in een enorme plas herschapen.

Het nieuwe postgebouw, dat toen nog nieteens ge-



*Hoewel het ergste toen al voorbij was, bleef de westerstorm ook op de 1ste februari ongenadig op de Oostendse dijk inbeuken. Hier zien we hoe de badinstellingen het zwaar te verduren krijgen.*

opend was, zag al zijn kelders vollopen en ook de benedenverdiepingen van de Koninklijke Schouwburg en het Gerechtshof ontsnapten niet aan het zwellende water.

## Zes doden

Die ene nacht beleefden veel Oostendenaars de vreselijkste uren van hun leven. Naast de enorme materiële schade vielen er ook zes mensenlevens te betreuren. De trieste balans had evenwel

nog veel erger kunnen zijn. In Nederland bijvoorbeeld werden er na die nacht ruim tweeduizend verdrinkingsslachtoffers geteld, terwijl er nog eens duizenden runderen, varkens en andere hoevedieren reddeloos ten onder waren gegaan in het ijskoude kolkende water.

Hopelijk moeten we in Oostende nooit meer een dergelijke nacht meemaken. Precies door die herinnering hebben heel wat Oostendenaars,

toen er werd gezegd dat het gevaar voor een overstroming niet denkbeeldig was, maar met een oog dicht geslapen.

De jongste generatie Oostendenaars en de 'aangespoelden' zullen misschien lachen met de overstromingsvrees van de Oostendenaars. Daarom wil ik hier ook verwijzen naar mijn bijdrage van vorige week waarin ik heb gewezen op de gebrekkige kustverdediging in ons land.

(Omer Vilain)



*De Jozef II-straat gezien vanuit het Leopoldpark op 1 februari 1953.*