

Beschermde stukjes Oostende

Toen wij onlangs de nieuwe stadsgids in de bus kregen, werd onze aandacht meteen getrokken door de lijst van beschermde monumenten, landschappen en dorps- en stadszichten. Allicht zijn er maar weinig Oostendenaars die weten dat hun stad 38 dergelijke beschermde stukjes omvat.

Inderdaad, de lijst die wij in de stadsgids aantreffen omvat 38 sites, gaande van het Duinenkerkje met kerkhof in de Mariakerkse Dorpsstraat, al over het Koninklijk stapelhuis aan de Westkaai tot Villa Mont Kemmel in de Kemmelbergstraat. De lijst is beslist een document om te bewaren en voor Oostendenaars een interessant gegeven om te leren waar de mooie en waardevolle plekjes van onze stad zich bevinden.

Onder de 38 beschermende monumenten waren we ook wel een beetje fier te mogen vaststellen dat er een aantal



De mooie muziekkiosk op het Wapenplein werd beschermd bij het KB van 22/09/81.

gebouwen en sites waren waarvoor wij destijds zelf, toen we nog zetelden in de Provinciale Koninklijke Commissie van West-Vlaanderen voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen, gunstig advies hebben verleend na het opmaken van een gefundeerd dossier.

De lijst wordt langer

Louter uit interesse en

nieuwsgierigheid hebben we bij de Koninklijke Nationale Commissie geïnformeerd welke dossier thans nog voor Oostende in behandeling zijn en voor welke cases meer dan waarschijnlijk een gunstig ministerieel besluit mag worden verwacht. Wij konden aldus vernemen dat er een vijftal dossiers worden bestudeerd: de bescherming van het dubbelgebouw Kerkstraat 10; de

Batterij Hondius in de duinen Oost; de Batterij Halve Maan ten oosten van de havengeul; de Mortierbunker R 633 aan de Havengeulkaai; de villa's aan de Van Iseghemlaan met de huisnummers 40, 40 A, 40 B, 40 C, 40 D, 40 E, 40 F en 40 G. Deze villa's uit de Belle Epoqueperiode worden voorgesteld om als beschermd stadsgezicht te worden weerhouden.

Daarnaast zijn er nog een aantal dossiers die nog niet zijn opgenomen in de voorstellijst ter bescherming die aan de minister wordt overgemaakt.

De moeite waard

Hopelijk kijken we nu ook eens beter rond naar wat er te zien is in onze eigen stad en verklaren we iets minder snel dat Oostende, Brugge niet is omdat er hier niets te bewonderen valt. Tenslotte zijn monumenten als de Kapucijnenkerk, de Dominikanenkerk, de Smet de Naeyerbruggen, het station e.d. zeker de moeite waard om eens goed te bekijken.



De kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen in Mariakerke is al sinds het KB van 05/11/46 een beschermd monument.