

De raid Brussel-Oostende van 1902



RAID MILITAIRE INTERNATIONALE BRUXELLES - OOSTENDE 1902

N° 18. Mr Madamet Lieutenant au 13^e dragons (cheval courageux)

Luitenant Madamet met zijn paard Courageux, die in 6 u.55 de afstand Brussel-Oostende heeft afgelegd.

Misschien heeft u ook op de T.V. de uitzending gezien over de mishandeling van paarden. Het was Brigitte Bardot die voor deze nobele dieren opkwam. Men zag onder andere hoe men in Australië jacht maakte op wilde paarden vanuit een helikopter. Men zag toen ook vreselijke beelden van opgejaagde paarden in Spanje, Amerika en vooral een afschuwelijke steeple-chase in Praag, waar bijna geen enkel paard de aankomst bereikte.

Hierdoor kwam de historiek van de grootste paardenkoers die ooit in ons land plaatshad, weer bij me op.

Op 27 augustus 1902 werd een rit van Brussel naar Oostende voor militaire paarden gereden. Bij de eerste inschrijving waren er 141 paarden. Bij de start kwamen er 61 opzetten, waaronder 31 Bel-

gen, 17 Fransen, 1 Engelsman, 7 Nederlanders, 2 Zweden, 1 Rus, 1 Noor en 1 Zwitser.

Het vertrek werd in Brussel aan het Jubelpark gegeven. Om de 5 minuten vertrokken er 5 paarden. De uitgestippelde weg liep van Brussel over Erembodegem, Zingem, Tielt, Torhout en zo langs de Hoge Barrière en de Stuiverstraat tot in de Wellingtonrenbaan.

Bij de eerste controle in Erembodegem hadden verschillende paarden de afstand van 24,5 km afgelegd in minder dan 1 uur. Bij de tweede controle in Zingem bleek dat na 59 km de paarden tussen 2 u.14 en 3 u. nodig hadden om het bewuste parkoers af te leggen. Vanaf 70 km begonnen er al drama's. Rond de 100 km, in de omgeving van Koolskamp,

vielen er al verschillende paarden dood. De verklaring van sommige ruiters was dat hun paard automatisch vooruitging en dat toen het ineens zakte, zij het niet eens meer konden laten bloeden. Het bloed was immers al gestold in de aderen.

Even na 14 u. verscheen dan toch de eerste ruiter op de Wellingtonrenbaan. Het was het Franse paard Courageux, gemennd door Luitenant Madamet. De eerste Belg was zevende, namelijk luitenant H. Joostens. Slechts 29 paarden bereikten de eindstreep. Het was dan bijna 18 u.

En de andere paarden? Daarvan hebben 14 paarden, waarvan 1 bij de start, de strijd gestaakt en zijn er 18 onderweg door de hevige inspanningen gestorven, waaronder ook één bij het binnenko-

men van de renbaan. Twee paarden stierven ook nog na de eindstreep te hebben bereikt. Onder deze twee het paard van de Franse luitenant Valder, die zelf op die dag maar liefst 103 kg woog!

Waar eerst een enthousiasme heerste, sloeg het spektakel om in een algemene afschuif. Protesten klonken er van alle kanten. Waar men dacht die ren ieder jaar te kunnen organiseren, bleef het bij dit ene treffen. Voordien werd er ook aan gedacht een ren Aarlen-Oostende te organiseren, doch die is er gelukkig nooit gekomen.

Van dit sportieve gebeuren, waarvan het paard het grootste slachtoffer werd, werden er ook heel wat prentkaarten gemaakt. Daarom tonen we u er hierbij een paar.

Omer Vilain



Een protestkaart door de dierenbescherming uitgegeven, waarop men de bevolking ontsteld ziet kijken hoe erg één van de paarden toetakeld is.