

Bij de afbraak van de Stella Maris

In mijn prille jeugd, dat moet zeker in het begin van de jaren '30 geweest zijn, werd het Hôtel Cosmopolite aan de Vindictvelaan afgebroken. Het Hôtel Cosmopolite had er met moeite een veertig à vijftig jaren gestaan. Het was gebouwd langs de Keizerskaai (later Vindictvelaan) samen met enkele andere hotels dichtbij de Kapellebrug, zoals Hôtel du Lion, Hôtel de la Couronne en Hôtel du Bassin. Gelegen dichtbij het station en de inschepingskaai van de maalboten waren ze zeer gunstig gelegen. Het Hôtel Cosmopolite had maar twee verdiepingen en een reeks mansardes. De nieuwe Cosmopolite kreeg een restaurant op de eerste verdieping en zes verdiepingen met logeerkamers. Met zijn strakke architecturale lijnen is het waarlijk een gebouw uit de jaren '30. Nu 60 jaar later is het de beurt van de Cosmopolite die men in de eerste jaren herdoopte in „Hotel Stella Maris„. De Stella Maris was een begrip geworden in Oostende. Na de oorlog hadden enkele Oostendse verenigingen er hun lokaal, zoals de voetbalvereniging K.V.G.O., de verbroedering van de weerstandsgroep „Le Lion Belge” en er werden aldaar ook door de Esperantovereniging lessen in Esperanto gegeven. Na de uitbating door Van Massenhoven werd kort na de tweede wereldoorlog de Stella Maris overgeno-



De Stella Maris zoals we het ons best uit de jaren 1950 herinneren

men door J. Maertens, een naam die behalve in de horeca, ook in reiswereld en draf-sport een begrip is geworden. Persoonlijk denk ik nog steeds aan mijn scoutsmakker Marcel Mechiels die daar woonde, gezien zijn ouders de zaak runden. Het hotel werd door de Duitsers bezet. Ik

kwam hem soms op de tweede verdieping opzoeken. Marcel, door zijn scoutsvrienden „Micky” genaamd, was een vurige weerstander. Hij werd in 1942 aangehouden, naar Duitsland weggevoerd en door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld wegens zijn contacten met Enge-

land. Hij werd onthoofd en gekremeerd. Zijn urne staat in het weerstandsmonument op het kerkhof in de Stuiverstraat. Daarom deed het mij iets toen ik voor een paar dagen het afbraakpuin van de Stella Maris zag liggen. (Omer Vilain)

V.P.F.
DÉPÔS

N° 42. OSTENDE. — Entrée de la Ville ou Quai de l'Empereur



Het Hôtel Cosmopolite rechts op de foto (circa 1912)