

100 jaar Koninginnehof



Het oude Laiterietje met prachtige bloemenversiering en een georneerd overzetbootje.

Het was in 1890 dat het stadsbestuur van Oostende de concessie kenbaar maakte voor een consumptiegebouw dat op het eilandje in het Maria-Hendrikapark opgetrokken was, te exploiteren. Deze concessie werd tegen het midden van 1890 toegewezen. Dus juist 100 jaar geleden!

Het gebouw noemde men toen "Le Laiterie Royale". Het was in die tijd een gewoonte alle zaken, vooral in "la belle époque", een Franse benaming mee te geven. Het Bosje noemde men naar Parijs model "Bois de Boulogne". Het huidige Spiegelmeer stond bekend als "Le Lac Miroir" en vlak nabij werd het ontspannings- en vergaderhuis "le Châlet d'Armenonville" genoemd.

Aldus werd "Le Laiterie Roy-

le" al vlug door de Oostendenaars 't Laiterietje genoemd en het is maar na de zestiger jaren dat men de naam veranderde in "Het Koninginnehof". Maar de oudere Oostendenaars spreken nog steeds van 't Laiterietje.

Hoeveel herinneringen zijn er rond die oude Laiterie niet blijven hangen? De jongeren van toen zetten er hun eerste dansspasjes. Iedere zondag was er immers tea-dansent. Sommigen kwamen direkt na het voetbaltreffen op KVGOG nog een dansje meepikken. 's Zomers kon men er zwemen, roeien of op het terras genieten.

Met de avondbals was het enigszins anders gesteld. Er reden maar heel weinig auto's, maar het donker Bosje had ook z'n

charme. Vooral voor de vrijende koppeltjes. Al moesten die attent blijven voor de vele "struikloorders" die op de meest onverwachte plaatsen verscholen zaten. Sommige balgangers kwamen in *open-calèche* en werden goed bekeken om uit te maken of ze tot de begoede burgerij behoorden of tot de avonturiers die hier elke zomer neerstreken.

Met de tweede wereldoorlog had het oude Laiterietje veel geleden en het stadsbestuur besloot een nieuwe tea-room te bouwen. Zoals bij het oude gebouw werden er terug torentjes opgetrokken, doch die geleken meer op paddestoelhuisjes dan spitsen die geïntegreerd waren in het geheel. Het gebouw stond er niet lang in die toestand. Het werd na korte

tijd verbouwd naar z'n huidige vorm als "Koninginnehof". Werd het Laiterietje pas vanaf 1891 geëxploiteerd, toch zal men dit jaar de datum van de eerste concessie (1890) herdenken. Naar het schijnt staan er reeds heelwat festiviteiten op het getouw.

Tot slot: Op het eilandje werd in 1908 ter gelegenheid van het bomenfeest in aanwezigheid van 4.500 schoolkinderen een populier geplant. Spijtig dat de leerlingen van de vrije scholen niet mochten deelnemen aan dat feest van het groen en de natuur. Oostende werd toen immers bestuurd door een liberaal burgemeester, Alfons Pieters met name, en die zou een toespraak houden!...

Omer Vilain



De herbouwde Laïterie Royale met het open zwembad van Ostend Swimming Club (circa 1955)