

# in memoriam

Op 31 augustus overleed in het ziekenhuis dhr Henri Verburgh, echtgenoot van mevr. Victorine Rau, geboren te Oostende op 15 mei 1911 .

Henri, lid van de bekende Verburgh-familie uit de "bootjesow-  
werie", ging niettegenstaande een aangeboren gebrek aan de arm, als jong-  
ste varen op vader Richard's vaarttuigje, onder zijn gezag, en met Gus-  
taaf, zijn broer. Hun vaarttuigje stond bekend als "'tschiptje van d'inva-  
lieden", want vader Richard hinkte, zoon Gustaaf hield het hoofd schuin  
en Henri sloot de rij.

Kort na de oorlog werd hij belast door de coöperatieve Vis-  
sersverbroedering, met het houden van winkel voor visserijbenodigdheden,  
onder zaakvoerder dhr Louis Aspeslagh, in de Paster Pypestraat, recht o-  
ver de ingang van de Visserijschool en was hij jarenlang onze buurman.

Toen de oorlogsschade aan de gebouwen op de rederijkaai 2  
(later Hendrik Baelskaai) hersteld was, werd de zaak terug overgebracht  
naar de grotere inplanting waar Henri jaren woonde en de leiding had  
van het werkhuis. De Vissersverbroedering werd een begrip in de visserij-  
wereld.

Toen hij pensioengerechtigd werd, ging Henri eerst wonen in de  
gebouwen Nautilus op de Zandheuvel aan de Groenedijk, Bredene. Later ver-  
huisde hij naar de Dr E. Moreauxlaan 227, Vuurtorenwijk.

Henri werd ten grave gedragen op dinsdag 5 september 1989 op  
de stedelijke begraafplaats Stuiverstraat, Oostende .

We bieden aan de rouwende familie 's Verburgh en Rau, onze  
christelijke bliken van deelneming aan .