

DIT BOEK IS DE EERSTE STAP NAAR  
EEN ZONNIGE VAKANTIE !!!



## REISBUREAU VAN DYCKE

Koninginnelaan 68  
8400 OOSTENDE  
Tel. 059 - 70 77 91 (2 l.)  
Verg. Kat. A 1195

**De beste service !**

## ROCK BOTTOM...

voor de prijsbewuste vakantiegenieter !

Nog méér korting, nog méér voordeel dan de reeds verlaagde prijzen van onze «VOORDEELREIZEN». U bespaart een aanzienlijk bedrag.

## HONEYMOONERS...

5 % vermindering op de huwelijksreizen van minstens 1 week !  
Op de plaats van bestemming ook nog een aardige verrassing !

## KINDEREN MEE...

Gezellig voor U en gezond voor hen.  
Speciale uitgekende kinderredukties !

## MET UW EIGEN GROEP OP VAKANTIE

### - GOEDKOPER !

- op de minitrips 4 en 5 d. vermindering van 5 %.
- op de reizen vanaf 1 week een vermindering van 10 %.

GROEP VAN TENMINSTE 25 PERSONEN.

VRAAG BIJ ONS DE BROCHURE

**Christoffelreizen**

## KUNST in 't kort

### JACQUES WILLEMS : DEBUUT MET BELOFTEN

Taverne Ossepoot aan de Kerkstraat te Oostende geeft regelmatig jonge kunstenaars de kans hun werk eens aan het publiek te tonen.

De tekeningen van Jacques Willems die er momenteel de muren sieren houden meer dan een belofte in. De jonge Oostendse kunstenaar heeft na drie jaar academie in Brugge zeker de techniek van de tekening onder de knie, maar weet daarbij een zeer

persoonlijke visie in zijn werkjes te leggen. Het zijn gestyleerde natuursichten, minuscule grassprietjes verwerkt met bomen en symetrische figuren, maar die toch ten volle het «groen» in beeld brengen spijs het ontbreken van kleur. Willems blijkt een sober kunstenaar te zijn, een uitpuurder : het kleinste detail heeft belang maar al het overbodige wordt geweerd. Zeer treffend op de tentoonstelling is een soort «toren van Babel» waarin een wir-war van een grootstad is verwerkt, een beklemmend beeld van een moderne wereld waarin nog zo weinig plaats is voor ruimte.

De zin voor beperking en de beheersing van de grafische techniek die duidelijk blijken uit de tekeningen van Jacques Willems mogen gerust van een verrassend debuut doen spreken.

### AGENDA

— In de galerij «L'Orangerie» aan de IJzerstraat te Oostende worden tot 27 juni werken tentoongesteld van Sprumont.

— Galerij Ter Streep, Westhelling Kursaal Oostende, brengt tot 30 juni een tentoonstelling met werken van Dufour.

— In de galerij «Tscep-vol-wonders», tegenover het Casino van Middelkerke wordt tot 22 juni een tentoonstelling van werken van Victor Lecossois gehouden. Om zich enig idee te geven van het kleurrijke werk van deze kunstenaar, verwijzen we naar de reproductie van een zijner doeken, op de tweede bladzijde van de omslag van deze «Kinkhoorn».

— In galerij Medicis, Koningstraat 41 te Oostende, wordt van 7 juni tot 2 juli een Hypperrealisme-tentoonstelling gehouden met werken van Antoon De Clerck, Marcel Maeyer en van Roger Wittevrongel.

— Het Museum voor Moderne Religiøuze Kunst te Oostende blijft, na de zo succesrijke Ikonententoonstelling, enkele weken gesloten. Inmiddels wordt een belangrijke retrospectieve Romain de Saegher voorbereid, waarvan de vernissage op zaterdag 28 juni plaats grijpt.