

Vrolijk amusement in Wit Paard en Weinstube

We hadden het reeds in ons vorig nummer over de gezellige ontspanningsavonden die dagelijks in «Het Witte Paard» te Oostende gegeven worden. Muzikale show van de bovenste plank, met Leo Martin en Chris Sent (die met dit seizoen afscheid nemen aan hun artistieke loopbaan), een onvermoeibare Bob Benny, een steeds beter wordende Remi Brouwers, en de meesterlijke mimekunstenaar Gaston Bergmans. Grote aandacht werd besteed aan de kostumering en de verlichting. Naast de crazy-shows zijn er ook artistiek hoogstaande nummers, en de Benny-Goodman-solo van Leo Martin zal menig muzikliefhebber enthousiast maken.

Tot 20 augustus kan men ook terecht in de «Wiener Weinstube». Daar is er gezellige dansambiance met het orkest van vioolvirtuoos Walter Van der Smissen, en brengt Bob Benny zijn show met vanzelfsprekend het vokaal trio, de «Nana's» die sinds hun ontdekking vorig jaar in deze zaal een schitterende carrière begonnen zijn. Ieder van ons heeft die Nana's reeds gehoord en zelfs op de TV gezien maar dan als back-ground-trio; in de Weinstube kunnen de talentvolle meisjes hun vokale kwaliteiten ten volle ontplooiën!

Het is overigens niet te Oostende alleen dat men dit amusement kan smaken: in Het Witte Paard te Blankenberge zorgen voor de stemming het orkest van Gene Capri met zang door Mariette Anthony, Suzy Etienne en Eric Raes, en het komisch duo Sonny en Richard. In het unieke kader van de Weinstube te Knokke is Jo Leemans te gast, met het orkest Il Murena, en de animators Guske Lanciers en Jean Cronel.



De «Nana's» en Bob Benny: opnieuw de vedetten in de Wiener Weinstube

Restaurant Gasthof «'T JACHTHUIS»

B. DERAEDT - KESTELOOT



Op de baan naar de zee (Ieper - Veurne) - Komend van Ieper vóór de brug over de IJzer, rechts afslaan, richting Stavele. 8985 STAVELE
TELEFOON 057/40.128

DE RESTAURATEUR BIEDT U:

- zijn geroosterde gerechten op speciale wijze bereid.
- kindermenu aan 70 fr. en een menu aan 220 fr., dienst en wijn inbegrepen.
- wild vanaf 28 juli.

Het geheel, in een jachtatmosfeer, enig in West-Vlaanderen, waar een kleine hofstede omvormd werd in een gasthof, gelegen in de nabijheid van de vroeger bloeiende historische «Abdij Van Eversam».

Een zeer ruime parking staat er eveneens te uwer beschikking.
Laat bij voorkeur uw tafel voorbehouden

Gesloten op dinsdag