

---

**Streng incognito :**

## **Het Zweeds Vorstenpaar te Oostende Een eetmaal in de Kursaal**

Aan boord van de Staatspaketboot Dover-Oostende "Prince Charles" kwamen Zaterdagavond de koning en de koningin van Zweden aan te Oostende.

Zij werden opgewacht door de Zweedse ambassadeur te Brussel, evenals door burgemeester Van Glabbeke en schepen Van Caillie.

Per auto begaf men zich, via de kleine sluisbrug, waarover men per uitzondering in niet-toegelaten richting reed, langs de Kapellestraat, de Vlaanderenstraat en de Van Iseghemlaan naar de Kursaal, waar in alle intimiteit een eetmaal opgediend werd. De Zweedse koning zou aan de burgemeester naderhand verklaard hebben dat het hem uiterst goed gesmaakt had en dat hij enkel betreunde, dat hij niet langer te Oostende kon blijven.

Na het diner nam het vorstenpaar de "Tavernexpress" naar Stockholm, nadat de burgemeester bloemen had aangeboden aan de Koningin.