

Zweeds Vorstenpaar te Oostende



Het was Zaterdag 11. een aangename verrassing te mogen vernemen dat de Koning en de Koningin van Zweden een kort bezoek aan onze stad brachten, terwijl zij op doorreis waren van Engeland naar Zweden. Het laat de hoop koesteren dat wij de populaire vorsten uit het land van wijlen Koningin Astrid terug in onze stad zullen mogen begroeten.

De mensen, die Zaterdagavond langs de Vindictivekaai, de Kapellestraat, de Vlaanderenstraat en de Van Iseghemlaan wandelden hebben zeker nooit gedacht toen ze burgemeester Van Glabbeke in zijn auto opmerkten, gevolgd door een andere wagen, dat in deze

laatste d. Zweedse vorsten in gezelschap van Z. Exc. de gevolmachtigde minister van Zweden, zich bevonden.

De Koning en de Koningin gebruikten het avondmaal in het restaurant van de Kursaal en werden daarna door Burgemeester Van Glabbeke en dh. schepenen Van Caillie, consul van Zweden te Oostende, als-

(Foto Michaël)
xxx
ook door dh. De Coster, stationchef, naar hun bijzondere wagen van de internationale trein geleid. Namens de Oostendse bevolking werd aan Hare Majesteit de Koningin van Zweden een prachtige bloemenruiker door dh. Burgemeester overhandigd.