

# De strandkabinen

Tot onze Oostendse folklore behoort ongetwijfeld alles wat met de strandtenten of standkabinen te maken heeft.

Jaarlijks is het een korte gebeurtenis, wanneer de aanbesteding plaatsheeft om een toegewezen plaats te krijgen, die de volle aandacht van de bevolking en van de pers krijgt.

Het is voor sommige Oostendenaars een hele prestatie om dezelfde vierkante meters als vorig jaar toegewezen te krijgen. Anderen hebben tegenslag gehad, want er zaten mededingers in de zaal die steeds meer boden. En zij stonden al meer dan 20 jaar op dezelfde plaats!

Een groot verschil is er steeds geweest tussen de voorste (de duurste) en de achterste rijen. Weer anderen hebben er geen bezwaar tegen zowat ingesloten te zijn, want met zeilen sluiten ze zich nog meer in.

Men moet ook geluk hebben met de buurthuuders, want als ze te luide zijn of zich steeds ook voor uw eigen kabine komen nestelen, is dat dikwijls aanleiding tot de gewone burenwist.

Het is al van in de vorige eeuw dat de strandkabinen gezet worden. Toen heeft men een reglement moeten uitvaardigen in verband met het uitzicht van de kabine, want zo'n kabine was vaak niet meer dan enkele planken of een stukje loods dat men op het strand samensloeg. De kabinen waren heel dikwijls lelijk en vuil. In de pers sprak men toen van het „Plankendorp” nabij het Koninklijk Chalet.

Velen hebben goede herinneringen aan hun familiale kabine. Veel strandspeelgoed kon erin opgeborgen worden. Men vergat soms de badpakken en handdoeken terug mee naar huis te nemen. Andere familieleden, die minder tegen de zon of de wind konden, zetten zich mooi binnen met een handdoek of een krant. De laatste van de familie moest er 's avonds voor zorgen dat de tent goed gesloten was, wat evenwel niet belette dat er jongeren waren die 's avonds durfden terugkomen om er een vrijpartijtje te houden. Dit was evenwel ten strengste door de politie verboden. Ze deden dan ook alles om niet gezien te worden. Ook dat



Ostende — Panorama de la Plage.  
Oostende — Panorama van het Strand.

De grote massa strandkabinen gezien van op het Thermaal Instituut. (Circa 1937)



Mariakerke-Ostende. — La Plage  
Mariakerke-Oostende. — Het strand

Strandkabinen in Mariakerke. De achterzijde werd door andere strandbezoekers dikwijls ingenomen om uit de wind te kunnen zitten. Men kon zelfs zien dat het niet te warm was. Er ligt niemand in badpak.

behoorde tot de folklore. De stiekeme folklore. Daarom hechte men heel veel belang aan het bezit van de sleutel van de standkabine. Hoeveel families hebben er

niet verloren of verdwenen kabinensleutels te maken gehad.

Ja, die kabinen hadden het grootste voordeel dat men er zich

voor en na het baden kon in verkleeden. Maar dit zijn dan weer andere histories!

Omer Vilain