

Van Boulevard du Midi tot Alfons Pieterslaan

Op het einde van de vorige eeuw werd de oude verbindingsweg tussen de gasfabriek (thans Canadaplein) en l'Auberge du Petit Paris, door de aanleg van een steenweg verbeterd. Enkele huizen verrezen al vlug langs die baan. De naam werd Zuidlaan. Daar alle straatnamen nog tweetalig waren, kon men er bij lezen „Boulevard du Midi”. De mensen spraken meestal van „den Boulevard du Midi” of kortweg „den Boulevard”. Als men weet dat toen bijna alle handelszaken franstalige benamingen hadden en dat zelfs de gemeenteraad tot 1921 in het Frans plaatshad, begrijpt men dat alle drukwerken het over „de Boulevard du Midi” hadden.

Toen Alfons Pieters, de dag na zijn overlijden, een straatnaam toegewezen kreeg, bedacht men om de Zuidlaan te wijzigen. Doch als we thans vaststellen dat na bijna 80 jaar nog weinig mensen weten wie Alfons Pieters was en ze nog steeds „den Boulevard” spreken, kan men enkel tot de conclusie komen dat dergelijke straatnaamwijziging, hoe groot burgemeester Pieters ook mag geweest zijn, niet verantwoord was.

Destijds was hetzelfde gebeurd met de Noordlaan die men wijzigde, met de naam van een andere burgemeester, in de Van Iseghemlaan.

Omer Vilain

