

Omer Vilain over de tijd van toen

Gemengd zwemmen was niet evident

■ Oostende had vroeger enkele zwembaden die veel volk lokten. Die waren populair totdat de vernielzucht van de oorlog groot huis hield en de zwembaden zwaar beschadigde.

Onlangs vroeg een stedelijk diensthoofd ons of we tussen al onze prentkaarten misschien enkele beelden hadden van de vroegere Oostendse zwembaden of van ploeterbaden op het strand voor de kinderen. Dit bracht ons op het idee om eens in onze collectie te snuffelen en om een paar kaarten te publiceren.

Ik weet nog goed dat we een eerste zwembad hadden in het Marie-Hendrikapark, dat de Oostendenaars altijd 'de zwemschool' noemden. Dat was toen een openluchtzwembad. Als ik het mij goed herinner, mocht er enkel maar 's morgens gemengd gezwommen worden. 's Namiddags was het openluchtzwembad toegankelijk voor mannen en jon-



Het openluchtzwembad nabij het Koninginnehof (1950) (Foto collectie Omer Vilain)

gens. Meisjes waren dan niet welkom omdat ook de soldaten er gingen zwemmen en het volgens de geest van die tijd te gevaarlijk was om er dan meisjes toe te laten. In het Marie-Hendrikapark was er naast het huidige Koninginnehof ook een zwembad waar de Ostend Swimming Club geregeld openluchtwedstrijden hield en waterpo-

lo speelde.

Geleden onder de oorlog

In 1935 werd er op het strand een openluchtzwembad gebouwd zodat de kinderen erin konden ploeteren. Het openluchtzwembad kwam terzelfder tijd tot stand als de badinstellingen van Ostend Pla-



Oostende — Une équipe de mousles à l'École de Natation N. 569 J.-B.
De oude 'zwemschool' in het Bosje. (Foto collectie Omer Vilain)

ge. Door de vernielzucht van de oorlog was het zwembad echter zwaar beschadigd en het werd dan maar volledig afgebroken. Het bekendste zwembad was in het Thermmaal instituut, waar enkele Belgische records gezwommen werden. Nu is dat het groot stedelijk Zwembad aan de Koninginnelaan geworden.

Sommige hotels en geneeskundige instellingen hadden ook een klein zwembad voor hun cliënten of patiënten. We weten dat er een heel verhaal vasthangt aan de Oostendse zwembaden en dat er veel over geschreven kan worden, maar dat werk laten we door een ander opknappen.