

Omer Vilain over de tijd van toen

De vier Raversijdes

■ Een van de meest interessante wijken van Oostende is ongetwijfeld Raversijde. Men kan gerust stellen dat er drie of zelfs vier Raversijdes zijn.



Raversijde-Bad in de jaren dertig (Foto collectie Omer Vilain)

In onze verzameling steken 150 prentkaarten over Raversijde. We maakten de moeilijke oefening om er enkele uit te kiezen.

De eerste prentkaart toont Oud-Raversijde, gelegen langs de Nieuwpoortsesteenweg. De wijk is nu met enkele straten verbonden met Raversijde-Bad, dat maar voor een klein stukje langs de zeedijk ligt. Raversijde-Bad telt wel een drietal hoofdstraten, die de jongste jaren volgebouwd werden met meestal een- of tweegezinswoningen. De gebouwen op de

zeedijk en de huizen die daar onmiddellijk op aansluiten noemt men ook Raversijde-Bad.

Wat verder had men voor de Eerste Wereldoorlog het befaamde Stracké-museum. Het werd vernield als gevolg van de oorlog. Langs de zeedijk werden een paar grote hotels gebouwd, zoals het hotel Concordia en het hotel Royal Midland. Voor vele Oostendenaars was Raversijde dan ook een mooie bestemming voor een wandeling.



Oud-Raversijde langs de Nieuwpoortse Steenweg (Foto collectie Omer Vilain)

Dunepatatjes

Een mooie wandeling was ook een tocht via de Duinenweg naar Raversijde. Op die manier was men beschermd voor de strakke zee-wind. Men trof er ook nog afgesloten bunkers aan uit de Wereldoorlogen. Er lag ook nog een tennisveld.

Tussen Raversijde-Bad en Middelkerke kan men in het landelijke gedeelte achter de duinen de befaamde hoveniers zien, die bekend

waren voor hun goede en zeer begerde 'dunepatatjes'. Ook het prachtige domein van Prins Karel kan men natuurlijk niet uit het oog verliezen.

In feite is er nu een vierde Raversijde bijgekomen met een eigen leven, namelijk het vliegveld Raversijde, waarvan de aanleg al voor de Tweede Wereldoorlog was begonnen toen er in de omgeving nauwelijks nog bewoning was.