

informatieblad
voor de leden van de
OOSTENDSE HEEMKRING v.z.w.
"DE PLATE"

verschijnt 6 maal per jaar



de Plate

redactie en verantwoordelijke uitgever: v.z.w. DE PLATE H. Serruyslaan, 50 - 8400 OOSTENDE

EERSTE JAAR No 4
JANUARI 1972

XX

We hebben in het afgelopen jaar
 DE PLATE verzorgd als een keppekind
 opdat de leden zich nog meer zouden
 thuisvoelen in de grote familie van de
 o o s t e n d s c h e p l a t e n .



Wij wensen voor 1972 dat DE PLATE verder
 moge groeien, dat nog meer activiteiten
 mogen tot stand komen, ook en vooral van
 de kant van de leden, die we hierbij vol-
 gaarne zullen helpen.

We wensen aan al onze trouwe en nieuwe leden een gelukkig,
 gezond en voorspoedig 1972

HET BESTUUR



XX

N I E U W J A A R W E N S C H E N
 aan de inwoners der
 STAD OOSTENDE
 1913



Bij weder schoon of guur
 Reeds in 't vroeg morgenuur,
 Komt langs elke burgerwoon
 De vuilniskar vooruit;
 En wen niet staat ten toon,
 Voor deur of wat het zij,
 De vuilnis of asschebak,
 Dan belt alras de man,
 Die paard en karre stuurt,
 En neemt den bak of mand,
 En ledigt ze op korten duur
 En nu met nieuwe jaar
 Wenscht u uw trouw dienaar
 Nog vele heilvolle jaren.

De Man der Mestkarre

(gedrukt bij drukker De Bruyne te Oostende)

Wie herinnert zich nog die goede oude tijd toen iedereen kwam om zijn
 nieuwjaar te wensen: de bel had geen ogenblik rust, ze kwamen allemaal
 de lantaarnopsteker, de straatveger, de man van de mestkar, de post-
 bode, " knapen " van de maatschappijen waarvan vader lid was, schoo-
 iers. Na een gelukkig nieuwjaar te hebben gewenst staken ze een papier-
 ke in uw hand waarop, in verzen, al het beste gewenst werd. En met een
 hartelijk mersie voor de fooje trokken ze naar het volgende huis.

ZEER BELANGRIJKE UITNODIGING

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ieder jaar, in de loop van de maand januari, moet een STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING gehouden worden.

Hierbij nodigen we alle leden uit om deze vergadering bij te wonen welke doorgaat op:

maandag 31 januari 1972 te 20 uur

in de

konferentiezaal van het stadhuis te Oostende.

A G E N D A :

1. toespraak door de Hoofdman, hulde aan de overleden leden,
2. verslag van de statutaire vergadering van 1971,
3. jaarverslag over de werking door de sekretaris,
4. finantiëel verslag door de schatbewaarder,
5. aanduiding van twee verifikateurs voor de boekhouding,
6. herkiezing van de helft der bestuursleden.

zijn uittredend en herkiesbaar: Hoofdman De Taeye, Onderhoofdman Vilain, Kommissarissen Corsellis en Edebau, Sekretaris Laforce.

Leden die wensen hun kandidatuur te stellen, worden verzocht dit schriftelijk te doen bij Hoofdman E. De Taeye, H. Serruyslaan, 50, 8400 Oostende, uiterlijk tegen 21 januari.

7. antwoorden op vragen van de leden,
8. onze toegewijde konfrater Ir. Verlonje zal ons, zoals ieder jaar, opnieuw vergasten met de projektie van de dias die hij in het afgelopen jaar heeft opgenomen.
9. verloting van drie boeken onder de aanwezige leden:
 - a. " OSTENDIANA " (pas verschenen)
 - b. " VREUGDE EN VERDRIET IN HET VISSERSLIED "
 - c. " 't MANNEKE UIT DE MANE " voor 1972(de laatste twee werkjes geschonken door konfr. Klausing)

OPGELET: slechts leden mogen aan de vergadering deelnemen. Echtgenoten en inwonende kinders mogen hen evenwel vergezellen op de vergadering.

HET BESTUUR

OMMEGHANCK

" DE PLATE " is het blad van de Heemkundige Kring " DE PLATE " en wordt gratis gestuurd aan de leden.

Lidmaatschap, tevens leesgeld, bedraagt 100 fr. per jaar en kan gestort op worden op postrekening nr.: 38.45 van de BANK van BRUSSEL, Oostende met vermelding: voor rekening nr.: S/00/51822 van De Plate.

Overname van teksten is toegelaten mits bronvermelding.

MUSEUMNIEUWS

De verzamelingen werden in de maand december prachtig verrijkt.

Van Mw. De Bruyne ontvingen wij een aantal voorwerpen uit haar oude drukkerij: een zeer oude drukpers (250 Kgr.), compositietafels met schuifladen, letters, enz..

Mejuffrouwen Nyssens schonken aan het museum een prachtige zeemanstrekharmonika (open en toe ofte lichtervelde), een kastje met een oude geklede spaanse Madonna, een gevlochten "Gilles"mandje, een draaispiegel voor de vogelvangst.

Dhr. van der Linden, die ons in november een zeer interessante voordracht gaf over het bolspel in Vlaanderen, schonk ons een gaaibol en twee plakbrieven met aankondiging van "bollenwedstrijden."

Aan al die milde schenkers onze zeer oprechte dank.

Bertje BONTE, de simpatieke eigenaar van ons vroeger stamlokaal: het Paardenmuseum, stelt het nog altijd goed en groet langs deze weg al zijn oude vrienden van DE PLATE.

Bertje, we komen binnenkort eens opnieuw af met geheel de bende

BEELDEN UIT DE KINDERJAREN

De bakkerij Coste-noble op de Groentenmarkt, waar in de tijd de oude oostendenaars een spie appeltaart gingen kopen voor een kwartje wordt afgebroken.

Wie herinnert zich dat nog ?

En wie weet waar in de tijd het beste zeebeschuit van Oostende (en misschien van geheel de wereld...) kon gekocht worden ?

Dat was bij bakker Alfons Verdonck, in de Kaaistraat. Dat was, als ik me niet vergis, 10 centiem voor een klein en 25 centiemen voor de grote.

En de cinema van de Volksbond is nu ook verdwenen waar we voor 25 ct. de zondagnamiddag de cowboyfilms konden toejuichen en in het geniep onze eerste sigaretten rookten (Pom Pom) die we aan de overkant bij "moedertje" gingen kopen.

En nu de sluizen aan het zeestation, met de visserskreek zullen opgevuld worden gaat opnieuw een oud hoekje van onze stad verloren en kijken we nog eens naar de grondvesten van de oude vismijn, de " cirk " die blootkomen bij het graven van de nieuwe sluiskolk.



HERDENKINGSAVOND " A R Y S L E E K S "

We hadden wel een groter opkomst verwacht voor deze uitzonderlijke avond, toch waren er veel meer belangstellenden gekomen dan naar gewoonte.

Burgemeester Piers en zijn Dame, schepen Felix en gemeenteraadslid Degraeve hadden er aan gehouden door hun aanwezigheid hun belangstelling te tonen voor de stichter van onze Heemkundige Kring.

Aan allen die hun medewerking verleend hebben tot het welslagen van deze avond gaat onze welgemeende dank. Onderhoofdman O. Vilain had de zware opdracht aanvaard: voorwoord, presentatie en slotwoord uit te spreken en zorgde er verder voor dat alles tot in de puntjes geregeld was en uiterst vlot verliep.

De Heer Rouzeré bezorgde ons een prachtige lezing uit het werk van Sleeks, zijn interpretatie van "Stille Nacht, Heilige Nacht" was een pareltje van voordrachtskunst waarmede hij alle toehoorders ontroerd heeft.

De Heer Raf Seys vond op zijn manier het juiste woord en trof alle aanwezigen door zijn diepe ontroering.

Tenslotte moeten we onze bewondering uitdrukken over de gepaste manier waarop HET LOZE VISSERTJE met orkestbegeleiding het geheel heeft geïllustreerd. Dirigent, Konfrater Corsellis stak de gehele avond in een gepast folkloristisch kader en verdient hiervoor onze erkentelijke dank

de Hoofdman

vervolg van " o n z e V r a g e n b a k

Pol PIEKE), geboren te Oostende in 1819, overleden 1878. In 1841 huwde hij Charlotte VROOME (1816-1881). Ze hadden samen 9 kinderen: 4 zonen die alle visser werden en 5 dochters die alle met een visser huwden. Later zijn de zonen alle loods geworden te Vlissingen. Pol PIEKE hield de herberg HET MANDJE open in de Ooststraat (vroeger: Oostmolenstraat) en vaarde met zijn zonen op zijn schip de "VAN OUTRYVE", de ex-Noordster dat hij van reder Th. Hamman had gekocht. Naar het schijnt zou grootvader Van Outryve eigenaar geweest zijn van een tweede boot die door stranding is vergaan. Wie kan hier meer over mededelen ?

nr. 10 : OKKULTE VERSCHIJNSFLEN: personen die meer weten over of zich bezig houden met okkultisme, paranormale verschijnselen, magie, waarzeggerij, spookhuizen, droomverklaring en dergelijke worden verzocht zich bekend

te maken op het sekretariaat van DE PLATE, H, Serruyslaan, 50, 8400 te OOSTENDE. Een kaartje volstaat reeds.

De B.R.T. is zinnens een reeks uitzendingen te wijden aan dergelijke onderwerpen en zoekt contact met personen die er meer kunnen over vertellen.

nr. 11 : OUDE BOEKEN en ILLUSTRATIES

Wie dergelijke dingen kan missen of bereid is ze uit te lenen, kan altijd terecht bij: Jef KLAUSING, Koninginneslaan, 34, 8400 OOSTENDE - tel.: 059/800.79.

OPGLET: het volgende nummer is het laatste van de reeks om vragen te stellen en nog een antwoord te krijgen in de eerste jaargang. De volgende jaargang begint pas na de zomer !

JEF

toen men nog niet zo nauw keek...

KADASTRALE TRIBULATIES IN DE KAPELLESTRAAT

Konfrater F. Mestdagh, oostendenaar, schrijft ons uit Brussel :



In 1892 werd een goede meter voorgevel van het huis nr. 81 in de Kapellestraat ingelijfd in het huis nr. 79.

Mijn grootouders kochten in 1889 het huis nr. 81, dat gebouwd was in 1800. Dit huis bezat een grote koetspoort, palend aan het huis nr. 79.

Toen mijn grootouders het huis kochten werd de koetspoort veranderd in een gewone ingang deur. Het niet gebruikte stuk, palend aan het huis nr. 79, werd eenvoudig dichtgemetst en wel met de bedoeling het later te gebruiken als ingemetste kast.

In 1892 werden veranderingswerken uitgevoerd op het gelijkvloers van het huis nr. 79. Er werd een opening gemaakt in de gemeenschappelijke muur met nr. 81 en men kwam in de ingemaakte kast terecht. Daar men niets vond in deze kast, werd deze eenvoudigweg geannexeerd doch enkel op het gelijkvloers, aan de verdiepingen werd niets gewijzigd.

In die tijd keek men niet zo nauw: wat was toen de waarde van een meter grond in de Kapellestraat ?

Het was pas in 1909, toen men vaststelde dat de plankenvloeren van de eerste en de tweede verdieping van het huis nr. 81 begonnen door te zakken langs de zijde van huis nr. 79, dat men vaststelde wat er gebeurd was. De oorspronkelijke gemeenschappelijke muur van het gelijkvloers was verdwenen.

Aangezien de eigenaars niet zelf het huis bewoonden, werd niets gedaan. Na de oorlog 1914/18 werd het huis nr. 81 verkocht en niemand heeft zich nog verder bekommerd om deze onregelmatigheid.

Hoeveel Oostendenaars zouden dit al opgemerkt hebben ?

Wie het niet gelooft moet zeker eens gaan kijken: het is geen 1 april mop.



WAAROM WERDEN SOMMIGE STRATEN IN ONZE STAD

GENOEMD NAAR BEPAALDE PERSONEN ?



derde reeks

MUSCARSTRAAT

MUSCAR Arnold (Bayonne 1757 - Rijsel 1837) Bij de inkomst der franse troepen te Oostende werd hij plaatskommandant. Zijn innemend en begrijpend optreden deden hem een "aangenomen" figuur worden. Hij huwde een oostendse, mejuffer Van Iseghem.

Zijn zoon, Adolphe (Oostende 1804 - Antwerpen 1884) werd majoor in het belgisch leger.

Dr. VERHAEGHESTRAAT

VERHAEGHE Louis (Ieper 1811 - Oostende 1870), geneesheer. Hij maakte zich zeer verdienstelijk bij de choleraepidemie welke alhier in 1849 en later heerste. Gaf een paar werkjes uit in verband met de therapie van de zeebaden.

NORTHLAAN

NORTH, kolonel (Groot Britannie 1841 - 1896) - Nitraatkoning. Stelde zeer veel belang in de belgische kustplaatsen, vooral Mariakerke. Hij bewam van de staat de koncessie tot oprichting van de Cité NORTH (Mariakerke - Bad). Zijn vroegtijdige dood onderbrak de nog talrijk voorziene werken.

Hij was een persoonlijke vriend van Koning Leopold II.

DEMEYBRUG

DEMEY Pierre (Gent 1844 - Brugge 1898). Was hoofdingenieur-direkteur bij het Bestuur van Bruggen en Wegen. Hij schreef een grondige studie: "L'étude sur la côte belge". Op zijn voorstel werd een pas opgehouden in de Stroombank. Onder zijn beleid werden de grote havenwerken aangevangen. De zeedijk naar Mariakerke, de Koninginnelaan en de aanleg van het Maria-Hendrikapark waren overwegend zijn werk.

GODTSCHALCKSTRAAT

Helena (Brussel 1850 - 1915) en Isabella (Brussel 1851 - 1912) GODTSCHALCK Deze gezusters waren de stichters van het Zeemanstehuis "Instituut Godtschalck". Zij lieten een legaat na om dit Instituut op te richten als hulde aan de belgische vissers die hun vader op zee hadden gered.

